

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ

Η ΒΙΚΕΛΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ

Όμιλος ποδ δργανώθηκε
άπό τὸ Δῆμο Ἡρακλείου
στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου
Μάρκου στὶς 5 Ἰουλίου 1978



ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1978

‘Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη ‘Ηρακλείου είναι ένα άπο τὰ πιό ένδιαιφέροντα καὶ χρήσιμα Ἰδρύματα τῆς πόλης μας. Πολλὲς γενιὲς ‘Ηρακλειωτῶν «ἔχουν καταφύγει» στὴ «Βικελαία», ὅπως τὴν ὀνομάζομε πολὺ οἰκεῖα, ἢ ἔχουν στείλει σ’ αὐτὴ τὰ παιδιὰ τους γιὰ νὰ διαβάσουν ἔνα βιβλίο ἀπὸ τὰ πολλά, ὁρισμένα σπάνια, δυσεύρετα ἢ μοναδικὰ, βιβλία ποὺ διαθέτει ἢ δανείζει.

Φυσικὰ ἀγνοοῦμε τὴν ἴστορία τοῦ Πνευματικοῦ αὐτοῦ Ἰδρύματος, ὅπως ἀγνοοῦμε ἐμεῖς οἱ “Ελληνες καὶ τὴν ἴστορία γενικὰ τοῦ τόπου μας, τόσο τὴ μεγάλη ὥστε καὶ τὴ μικρή.

Γιὰ νὰ καλυφθεῖ αὐτὸ τὸ κενὸ ζήτησε ὁ Δῆμος ἀπὸ τὸν γνωστὸ ἴστορικὸ κ. Στέργιο Σπανάκη, ἡ συμβολὴ τοῦ ὁποίου στὴν ἴστορικὴ ἔρευνα τῆς πόλης μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, νὰ κάνει μιὰ διάλεξη γιὰ τὴν ἴστορία τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς ἔκθεσης ποὺ ὀργανώθηκε γιὰ τὴν παρουσίαση σπάνιων καὶ δυσεύρετων βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης μας.

Τὸ κείμενο τῆς σημαντικῆς αὐτῆς διάλεξης παρουσιάζουμε στὸ φυλλάδιο αὐτὸ μὲ τὴν πεποίθηση πὼς βοηθοῦμε ἔτσι στὴν ἔρευνα τῶν πηγῶν τῆς ἴστορίας μας.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ

Δήμαρχος ‘Ηρακλείου

Πρὶν μποῦμε στὸ κύριο θέμα τῆς ἀποψινῆς δημιλίας θὰ ἥθελα νὰ πῶ μερικὰ λόγια γιὰ τὸ βιβλίο, τὸ μαγικὸ αὐτὸ δργανο τοῦ Πολιτισμοῦ. Πολλὲς φορές, ὅταν διαβάζω, μου ἔχει γεννηθεῖ ἡ σκέψη : Πῶς θά ταν ὁ κόσμος ἀν δὲν ὑπῆρχε τὸ βιβλίο, ἡ γραφὴ γενικά.

Φαντάζομαι ἀν οἱ κάτοικοι τῆς Κνωσοῦ, τῆς Φαιστοῦ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων τῆς ἀρχαίας Κρήτης εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ γράφουν βιβλία γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ σκέψη τῶν μινωικῶν ἀνθρώπων, πόσα πράγματα θὰ ξέραμε γιὰ τὸν ἀπαράμιλλο πολιτισμό τους, ποὺ βουβά μᾶς μιλοῦν γι' αὐτὸ τὰ ἔξαισια ἔργα των, ποὺ θαυμάζομε στὶς προθῆκες τῶν Μουσείων.

Τὸ βιβλίο εἶναι τὸ Ταμεῖο, ποὺ ὅχι μόνο διαφύλαξε τὴν ἀνθρώπινη σκέψη καὶ τὴν ἀκριβοπληρωμένη πεῖρα ἄλλὰ καὶ τὴν ἀνέπτυξε γιὰ νὰ φτάσει στὴ σημερινὴ βαθμίδα της.

Στὸ «Αττικὸ Ἡμερολόγιο» τοῦ Ἀσωπίου τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰῶνα ἔνας φίλος τοῦ βιβλίου εἶχε γράψει τοῦτα τὰ σοφὰ λόγια :

«Τὸ βιβλίο! ὁ διαρκῆς καὶ ἀχώριστος φίλος καὶ σύντροφος τοῦ πραγματικοῦ ἀνθρώπου. Χωρὶς τὸ βιβλίο οἱ γνώσεις τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἥταν πενιχρές. Μὲ τὸ βιβλίο ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄριστους ὄλων τῶν ἐποχῶν. Τὸ βιβλίο ἔτεντίγει μπροστά μας ὅλη τὴ σοφία καὶ τὴν πεῖρα τοῦ παρελθόντος. Τὸ βιβλίο χτυπᾶ τὴν ὑπερφίαλη ἔθνικὴ φιλαντία διδάσκοντας, ὅτι ἡ πρόοδος ποὺ ἐπῆλθε στὰ γράμματα, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τέχνη δὲν συντελέστηκε ἀπὸ ἔνα καὶ μόνο λαό ἀλλὰ ἀπὸ πολλούς. "Οτι ἡ πρόοδος τῶν λαῶν τῆς Γῆς εἶναι μωσαϊκό, πάνω στὸ δόποιο ἐργάστηκαν τόσες φυλές καὶ τόσες γενεὲς ἀνθρώπων.

Τὸ βιβλίο διδάσκει, ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς ἔχει μέσα τον θεία καὶ ἀσβεστη δάδα, ποὺ τὸν φωτίζει νὰ βαδίζει μπροστά, κι ὅταν ἀκόμη χάνεται στὸ σκοτάδι. Τὸ βιβλίο εἶναι ὁδηγὸς τῆς νεότητας καὶ τέρψη καὶ παραμυθία τῶν γηρατειῶν, καὶ κατὰ κάποιο τρόπο παράταση τῆς ζωῆς.

Τὸ βιβλίο ἀμβλύνει τὰ πάθη καὶ ἀνακονφίζει στὶς δοκιμασίες.
Χωρὶς τὸ βιβλίο ἡ Ἐπιστήμη θὰ ἥταν στάσιμη, ἡ Φιλοσοφία χωλὴ
καὶ τὰ πάντα θὰ ἐκάλυπτε σκότος Κιμμερίας νύχτας.

Χωρὶς τὸ βιβλίο, στερημένος ἀπὸ τοὺς θησαυρούς τῆς γνώ-
σης καὶ τῆς σοφίας, ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔπασχε κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ
διάνοια, ὅπως πάσχει τὸ σῶμα ἀπὸ τὴ στέρηση τῆς τροφῆς».¹

Τὸ βιβλίο στὰ παλαιότερα χρόνια, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἡ θαυ-
ματουργή, ἡ θεία τέχνη τοῦ Γουτεμβέργιου, ἥταν εἶδος μεγάλης
πολυτέλειας. Προνόμιο τῶν πλουσίων, γιατὶ γραφόταν μὲ τὸ
χέρι. Ὑπῆρχε ὀλόκληρη τάξη ἀνθρώπων, οἵ λεγόμενοι κωδι-
κογράφοι, ποὺ μοναδικὴ δουλειά των ἥταν νὰ ἀντιγράφουν
βιβλία. Καὶ τέτοιους ἔχει νὰ ἐπιδείξει πολλοὺς ἡ Κρήτη μας,
ποὺ πάντα πρωτοστάτησε στὰ γράμματα καὶ στὴ διανόηση.
Καὶ τέτοιοι ἀναφέρονται πολλοὶ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἄλωση τῆς
Πόλης. Ὁ πρωτόπαπας τοῦ Χάντακα Ἰωάννης Συμεωνάκης,
ὁ Πέτρος Λομπάρδος, ὁ Ταβουλάρης ἀπὸ τὸ Ἀξέντι τοῦ Μο-
νοφατσίου² ὁ Γαλακτίων Μαδαράκης, ὁ Μιχαὴλ Ἀποστόλης,
ὁ Μιχαὴλ Λυγίζος, ὁ Ἀντώνιος Καλοσυνᾶς³ καὶ τόσοι καὶ
τόσοι ἄλλοι. Ἡ Γόρτυνα ἥταν ἀναγνωρισμένο κέντρο κωδικο-
γραφίας.

Ἡ συγκέντρωση κωδίκων, δηλαδὴ χειρογράφων βιβλίων,
ἥταν προνόμιο ἀποκλειστικὸ τῶν πλουσίων καὶ οἱ βιβλιοθῆκες
ποὺ ἔχουν δωρηθεῖ στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἅγ. Μάρκου τῆς Βενε-
τίας προέρχονται ἀπὸ τοὺς πλούσιους Βενετούς.

Μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας μὲ κινητὰ στοιχεῖα
τὸ δεύτερο μισό τοῦ 15ου αἰώνα, ἔγινε δυνατὴ ἡ ἐκτύπωση πολ-
λῶν ἀντιτύπων συγχρόνως, μὲ στοιχεῖα ὁμοιόμορφα καὶ καθαρά,
καὶ ἡ τιμὴ τοῦ βιβλίου ἔγινε προσιτὴ καὶ σὲ φτωχὰ βαλάντια.
Τὸ 1476 τυπώθηκε στὸ Μιλάνο ἡ Γραμματικὴ τοῦ Λασκάρεως
μὲ Ἑλληνικὰ στοιχεῖα, ποὺ χαράχτηκαν καὶ χύθηκαν ἀπὸ τὸν
Κρητικὸ τεχνίτη Δημήτριο. Ὁ Κρητικὸς ἐπίσης Ζαχαρίας

1. Βλ. ἐφημ. «Αὐγή» 21 - 12 - 1977

2. Βλ. Β. ΛΑΟΥΡΔΑ, Κρητικὰ Παλαιογραφικά, Κρητ. Χρονικά Β' 539

3. Βλ. Β. ΛΑΟΥΡΔΑ, Κρητικὰ Παλαιογραφικά, Κρ. Χρον. Δ' 233, ἔξ.

Καλέργης ίδρυσε στή Βενετία τό πρώτο έλληνικό τυπογραφεῖο τό 1499. "Οσα βιβλία τυπώθηκαν τό 15^ο αιώνα χαρακτηρίζονται ἀρχέτυπα. 'Ο διεθνής δρος εἶναι ἡ λατινική λέξη *Incunabula* ποὺ σημαίνει τὰ γεννοφάσκια τοῦ μωροῦ.

Τὴν παράδοσην αὐτὴν τῆς τυπογραφίας τῶν Κρητικῶν διαιώνισε στὴν ἐποχὴν μας ὁ ἐπίσης Κρητικὸς—καταγόταν ἀπὸ τὴν Γεράπετρο — Καρπαθάκης, ποὺ ίδρυσε τὸ γνωστό μας στοιχειοχυτήριο, ποὺ τροφοδοτοῦσε μὲ τυπογραφικὰ στοιχεῖα ὅλα τὰ ἔλληνικὰ τυπογραφεῖα.

Μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῶν νέων συστημάτων ἐκτύπωσης κειμένων καὶ εἰκόνων μὲ φωτοσύνθεση καταργοῦνται στὸ μέλλον τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα μετάλλου, καὶ μὲ τὴν ἐκτύπωση σὲ εἰδικὰ πιεστήρια μὲ πολλὰ χρώματα ἔχει προχωρήσει ἀφάνταστα ἡ παραγωγὴ ἔντυπου ὑλικοῦ σὲ τελειότατη ἐμφάνιση. Καὶ τὸ βιβλίο σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα καλλιτέχνημα, ποὺ δὲν διδάσκει μόνο ἄλλὰ καὶ τέρπει μὲ τὴν τελειότατη εἰκονογράφηση.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ
1835 - 1908

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ
ΚΑΙ Η
«ΒΙΚΕΛΑΙΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ἐγκαινιάζοντας τὴν Ἐκθεση τῶν παλαιῶν Βιβλίων τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Ἡρακλείου, νομίζω πώς πρέπει νὰ κάνομε μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς Βιβλιοθήκης αὐτῆς, πῶς καὶ πότε ἴδρυθηκε, ποιοὶ ἦταν οἱ ἴδρυτές της, ποιὰ ἦταν ἡ σταδιοδρομία της ἢ μᾶλλον οἱ περιπέτειές της μέχρι σήμερα.

Ο χαρακτηρισμός της Βικέλας εἶναι δύορης στὸν πρῶτο δωρητή της, τὸ Δημήτριο Βικέλα, τὸ γνωστὸ λόγιο τῆς δεύτερης πεντηκονταετίας τοῦ 19 αἰώνα.

Ποιὸς ἦταν ὁ Βικέλας καὶ γιατὶ δώρησε τὴν πλουσιότατη καὶ ἐκλεκτὴ βιβλιοθήκη του στὸ Δῆμο Ἡρακλείου;

Ο πατέρας του, ποὺ δὲν ξέρομε τὸ ὄνομά του, καταγόταν ἀπὸ τὴν ἀρχοντικὴ οἰκογένεια τῶν Μπεκέλλα τῆς Βέρροιας τῆς Μακεδονίας. Ἀρχικὰ ὑπόγραφε Μπικέλας. Ἀργότερα καθιέρωσε τὴ γραφὴ Βικέλας. Στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες διατήρησε τὴν ἀρχικὴ γραφὴ Bikelas. Τὸ Μπικελάδικο ἀρχοντικὸ τῆς Βέρροιας σωζόταν τὴν ἐποχὴ τοῦ Δημ. Βικέλα μὰ τὸ ὄνομα Βικέλας δὲν ὑπῆρχε πιὰ στὴ Βέρροια. Γιατὶ ἡ οἰκογένεια Βικέλα ἦταν μιὰ κοσμοπολίτικη οἰκογένεια ἐμπόρων, ποὺ ἦδρα των ἄλλασσε ἀνάλογα μὲ τὰ ἐμπορικὰ συμφέροντα, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴν Ὁδησσό, στὴ Σύρα, σπουδαῖο ἐμπορικὸ κέντρο τότε, στὸ Τριέστι, στὸ Λονδῖνο τέλος.

Ο πάππος Δημήτριος, ὑφασματέμπορος, εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ο ἀδελφός του Νικόλαος εἶχε ἐγκατασταθεῖ στὴ Βουδαπέστη καὶ οἱ δυὸ κόρες του παντρεύτηκαν μὲ Οὐγγρους ἀλλὰ τὰ παιδιὰ των διατήρησαν τὸ ἐπώνυμο Bekella. Ο Otto Bekella ἦταν Doctor Philosophie, Magister Pharmacie. Ο ἀδελφὸς τοῦ πατέρα του Κωνσταντῖνος Βικέλας

σπούδασε νομικά στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν, ἀπὸ τοὺς πρώτους φοιτητὲς τῆς Νομικῆς Σχολῆς. Ὑπηρέτησε εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν μέχρι τὸ 1845, δόποτε ἐγκατέλειψε τὴ δημόσια ὑπηρεσία καὶ δικηγοροῦσε. Μὲ τὴ δικηγορία ἀπόκτησε μεγάλη περιουσία. Ἀσχολήθηκε μὲ τὴ συγγραφὴ νομικῶν βιβλίων. Δοκίμιον περὶ ἀνακρίσεως (1841), Μελέται τῆς Ποινικῆς Δικονομίας (1862), Ὁ Δικαστικὸς Ὀργανισμὸς καὶ ἡ Πολιτικὴ Δικονομία (1884) καὶ ἄλλα. «Ο ἀδελφὸς τοῦ πατέρα μου Κωνσταντῖνος ἐνέγραψε πρὸ ἐμοῦ τὸ ὄνομά μας εἰς τὸν κατάλογον τῶν Ἐλλήνων συγγραφέων» ἀναφέρει ὁ Βικέλας στὰ Ἀπομνημονεύματά του⁴.

Ἄλλὰ καὶ ὁ πατέρας του ἦταν ἐγγράμματος ἀρκετά. «Ο πατήρ μου ἦτο κάτοχος τῆς Ἐλληνικῆς καὶ συχνάκις μ' ἐβοήθη πρὸς ὑπερπήδησιν δυσκολιῶν εἰς τὰς ἐξηγήσεις μουν. Ἐγνώριζε καὶ τὴν Ἰταλικήν, ἡ ὁποία ἄλλοτε ἐθεωρεῖτο καθὼς σήμερον ἡ Γαλλική, ως συμπλήρωμα ἐλευθερίου ἀγωγῆς».⁵

Ὑπῆρχαν δύμας ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Βικέλα καὶ ράφτες καὶ φουρνάρηδες, ποὺ τοὺς ἀνακάλυψε ὁ Δ. Βικέλας στὶς περιηγήσεις του στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν Τύρναβο.

Ἄλλὰ καὶ ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας του Σμαράγδας, ἡ οἰκογένεια Μελᾶ ἀπὸ τὴν Ἡπειρό, εἶχε διαπρέψει στὰ γράμματα. Ἡ μητέρα τῆς μητέρας τοῦ Βικέλα ἦταν κόρη τοῦ Φαναριώτη Μιχαὴλ Βασιλείου, φίλου τοῦ Κοραῆ⁶. Καὶ ἦταν ἀρκετὰ μορφωμένη ὥστε νὰ γράφει στὰ γερατειά της στιχουργήματα στὰ λευκώματα τῶν ἐγγονῶν της⁷. Ἡ μητέρα του Σμαράγδα Μελᾶ «έγνώριζε ἐκ στήθους τὰ ἐκλεκτότερα ποιήματα τῶν τότε συγχρόνων ποιητῶν, τὰ ὅποια ἡρέσκετο νὰ μοῦ ἀπαγγέλῃ. Δύναμαι νὰ εἴπω ὅτι ἡ μητέρα μου μὲ ἀνέθρεψε διὰ στίχων».⁸ «Ἐκείνη ὑπῆρξεν ὁ διδάσκαλός μου μέχρι τῆς ἡλικίας ἐπτὰ ἑτᾶν»⁹.

4. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, Ἡ Ζωὴ μου σ. 69

5. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 69

6. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ.π. σ. 67

7. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 68

8. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ.π. σ. 64

9. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ.π. σ. 69

Ο ἀδελφὸς τῆς μητέρας του Λέων Μελάς εἶναι γνωστὸς στὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα. Σπούδασε νομικά στὸ πανεπιστήμιο τῆς Πίζας. Ἡταν ἄριστος ποινικολόγος καὶ διορίστηκε καθηγητὴς τοῦ ποινικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ τέλος ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ δρίστηκε εἰσηγητὴς γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ Συντάγματος τοῦ Ὁθωνα τὸ 1843.

Ἄλλὰ ἀπαγοητεύτηκε ἀπὸ τὴν πολιτική, καὶ ἔγινε συνεταῖρος μὲ τὸν ἀδελφό του Βασίλειο στὸ στεμπόριο στὸ Λονδίνο. Ἐκεῖ τοῦ ἔμεινε καιρὸς νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ συγγραφή. Ἐδημοσίεψε : Νύξεις πρὸς λύσιν τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζητήματος, τὸ ἐμμετρὸ δρᾶμα ὁ Διάκος, τὸ Μικρὸ Πλούταρχο, τὸ Ἐγκόλπιον τῶν Ἐλληνοπατριωτικῶν ἔλληνων παῖδων καὶ ἄλλα κυρίως παιδαγωγικὰ καὶ πατριωτικά. Ἐνα ἀπὸ τὰ καλύτερα ἔργα του ποὺ γαλούχησε γενεές Ἐλλήνων ἦταν ὁ Γερόσταθης.

Καὶ ὁ ἄλλος ἀδελφὸς τῆς μητέρας του, ὁ Βασίλειος Μελάς, παρ' ὅλο ποὺ ἦταν περισσότερο ἔμπορος, εἶχε μιὰ ἔμφυτη κλίση πρὸς τὴν «έλαφρὰ φιλολογία», δπως τὴ χαρακτηρίζει ὁ Βικέλας.¹⁰ «Εἶχε τὴν εὐκολίαν περὶ τὴν ἔκφρασιν καὶ τὴν χάριν τοῦ στιχουργοῦ».¹¹ Ἀσχολοῦνταν καὶ μὲ τὴ σύνθεση αἰνιγμάτων, γιὰ νὰ διασκεδάζει τοὺς ἐπισκέπτες του στὶς ἐσπερινὲς συναθροίσεις Ἐλλήνων τοῦ Λονδίνου. Ἐνα ἀπὸ τὰ αἰνίγματα αὐτὰ εἶναι καὶ τοῦτο :

ποιὸ σπίτι κατοικοῦν σοφοὶ¹²
μικροί τε καὶ μεγάλοι
ποὺ μεταξύ των εἰν' βωβοὶ
καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους λάλοι;

(βιβλιοθήκη) ¹²

Τέτοιος ἦταν ὁ κύκλος μέσα στὸν ὅποιο γεννήθηκε, ἀνατράφηκε καὶ ἐργάσθηκε ὁ Βικέλας.

«Ἐν συνόλῳ ἡ πρὸς τὰ γράμματα κλίσις ἦτο κληρονομική,

10. Δ. ΒΙΚΕΛΑ δ. π. σ. 245

11. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 252

12. Δ. ΒΙΚΕΛΑ δ. π. σ. 255

δχι μόνο στή γενεὰ τοῦ Μιχαὴλ Βασιλείου ἀλλὰ εἰς δλας τὰς οἰκογενείας, τῶν ὁποίων οἱ συνδυασμοὶ ἀπέληξαν εἰς τὴν γέννησίν μον». ¹³

«Παιδιόθεν ἔτεινα πρὸς τὰ γράμματα, ὅπήκων λεληθότως εἰς γενεαλογικὰ αἴτια. Πρὸ πάντων ὅμως ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ τὴν μητέρα μον». Ἐκείνη ὑπῆρξε ὁ διδάσκαλός μον μέχρι τῆς ἡλικίας ἐπτὰ ἑτῶν». ¹⁴. «Ἡ μόρφωσις τῆς μητέρας μον δὲν ὑπελείπετο, ἀλλ’ ὑπερτέρει τῆς τῶν συγχρόνων τῆς Ἐλληνίδων» ¹⁵.

‘Αλλὰ παρὰ τὴν πνευματικότητα τῆς πατρικῆς του οἰκογένειας, δ Δημήτριος Βικέλας εἶναι μᾶλλον δημιούργημα τῆς μητρικῆς του οἰκογένειας τῶν Μελάδων. «Αἱ στεναὶ σχέσεις καὶ ἡ παιδιόθεν συμβίωσις ἐξηγοῦν τὴν προσκόλλησίν μον εἰς τὴν μητρικὴν οἰκογένειαν. Οἱ μητρόθεν συγγενεῖς μον ἀπετέλεσαν ἀνέκαθεν μέρος ἀναπόσπαστον τῆς ὑπάρξεώς μον ¹⁶.

‘Ο Δημήτρ. Βικέλας γεννήθηκε στὴν Ἐρμούπολη τῆς Σύρας στὶς 15 τοῦ Φλεβάρη τοῦ 1835. Σὲ ἡλικία πέντε χρονῶν οἱ γονεῖς του ἐγκαταστάθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐκεῖ ἔμαθε τὰ πρῶτα γράμματα. «Ἐκεῖ ἔλαβα τὰς πρῶτας σαφεῖς ἐντυπώσεις τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ ἐδοκίμασα τὰς πρῶτας ἀληθεῖς θλίψεις. Ἐκεῖ ἔμαθα νὰ θαυμάζω καὶ νὰ ἀγαπῶ τὰ δένδρα, τὴν θάλασσαν καὶ τὸν οὐρανόν» ¹⁷.

‘Απὸ τὴν Κωνσταντινούπολη δ πατέρας του ἐγκαταστάθηκε στὸν Ὀδησσό, δηκολούθησε. Ἀλλὰ οἱ δουλειὲς δὲν πῆγαν καλά καὶ ξαναγύρισαν στὴ Σύρα. Ἐκεῖ ἐφοίτησε στὸ ίδιωτικὸ σχολεῖο «Λύκειον» καὶ ἔπειτα στὸ δημόσιο Γυμνάσιο.

Οἱ συμμαθητές του παρατήρησαν τὴ φιλομάθειά του καὶ τὸν ἔλεγαν φιλόσοφο, καὶ γιὰ νὰ τὸν κοροϊδέψουν γράψαν τὴ λέξη αὐτὴ σ’ ἕνα χαρτὶ καὶ τὸ καρφίτσωσαν στὴ ράχη του κι ἔπειτα τὸν περικύκλωσαν μὲ γέλοια καὶ φωνές. Ἐκεῖνος δμως

13. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 68

14. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 69

15. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 66

16. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 27

17. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 28

δὲν διέψευσε τὴ διάγνωση τῶν συμμαθητῶν του.

«Ο πλάνης βίος παιδιόθεν καὶ αἱ ἀλλεπάλληλοι κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν ἀσθένειαι ἐξηγοῦν πῶς ἐνηλικιώθην χωρὶς νὰ ἀποκτήσω ἐνδεικτικὸν σχολεῖον ἢ ἀπολυτήριον οἰονδήποτε. Τὴν στέρησίν των συνησθάνθην πολλάκις καὶ οὕτε τὴν ἀναπλήρωσεν ἢ ἀπόκτησις τιμητικῶν διπλωμάτων». ¹⁸

Στὴ Σύρα, σὲ ἡλικία 16 χρόνων, δημοσίεψε καὶ τὸ πρῶτο του ἔργο : "Εμμετρη μετάφραση τῆς τραγωδίας τοῦ Ρακίνα «Ἐσθήρ», ποὺ παίχτηκε ἐκεῖ, μὲ ὑποβολέα τὸν ἴδιο, τὸ 1851.

Παρ’ ὅλη τὴν πρώτην ἐπιτυχία του στὴ λογοτεχνία τὸν ἐπόμενο χρόνο 1852, σὲ ἡλικία 17 χρονῶν πῆγε στὸ Λονδῖνο, κοντὰ στὸ θεῖο του Βασίλειο Μελᾶ, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὸ ἐμπόριο τοῦ σταριοῦ. Οἱ θεῖοι του ἔκαναν εἰσαγωγὲς σιτηρῶν στὴν Ἀγγλία ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες σὲ μεγάλες ποσότητες.

Ο Βικέλας ἐργάστηκε ἀρχικὰ σὰν λογιστὴς στὸ κατάστημα τῶν θείων του, μὲ μισθὸ «πλέον ἢ ἐπαρκῆ». Ἄλλὰ τὸ περίσσευμα τὸ ἔστελνε γιὰ τὴ συντήρηση τῆς οἰκογένειάς του, γιατὶ δὲν πήγαιναν καλὰ οἱ δουλειὲς τοῦ πατέρα του. «Θὰ στερηθῶ καὶ συναναστροφᾶς καὶ διασκεδάσεις μέχρις οὐδὲ ἀρχίσει ὁ πατήρ μου νὰ κερδίζῃ ἢ δὲ μήτηρ μου νὰ ζῆ ἀνέτως». ¹⁹ Μοῦ ἔλλειπεν ἡ ἐμπορικὴ ἴδιοφυΐα καὶ ὁ πόθος τοῦ πλούτου» λέει ὁ ἴδιος. ²⁰ «Ἀναχωρῶν ἀπὸ τὸ γραφεῖον ἔκαμνα καθ’ ὅδὸν στίχους. Δὲν ἥμην γεννημένος διὰ τὸ ἐμπόριον. Δὲν εἶχα τὴν τάσιν τοῦ θησαυρίζειν. ²¹ Ο θεῖος δὲν ἔπαινε προσπαθῶν νὰ μὲ καταστήσει ἐμπορον ἄξιον τοῦ ὀνόματος» ²²

Υστερα ἀπὸ δέκα χρόνια ἐργασία ἀπόκτησε ἀπὸ τὴ δουλειὰ του τὸ πρῶτο του κεφάλαιο, 1000 ἀγγλικὲς λίρες. Σὲ ἡλικία 22 χρονῶν ἔγινε συνεταῖρος στὴν ἑταιρία τῶν θείων του καὶ

18. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 81

19. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 208

20. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 321

21. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 322

22. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 324

ύπόγραφε γιὰ λογαριασμὸ τῆς ἑταιρίας. Τὸ δνομά του γράφτηκε στὴν ἐπωνυμίᾳ τῆς ἑταιρίας. Ἡ περίοδος ἀπὸ τὸ 1866 κι ἔπειτα ἡταν περίοδος ἐπικερδῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν ἑταιρία. Τὸ 1876 διαλύθηκε ἡ ἑταιρία καὶ ὁ Βικέλας ἄφισε ὁριστικὰ τὸ ἐμπόριο, ὃπου ἀσχολήθηκε 24 χρόνια καὶ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ «ύλικῶς ἀνεξάρτητος» σὲ ἡλικίᾳ 41 χρονῶν. «Τὸ ἐμπορικὸν μου στάδιον τὸ ἐθεώρουν πάντοτε ὡς παροδικόν. Ἔτρεφα τὴν μυστικὴν μου φιλοδοξίαν νὰ γίνῃ γνωστὸν τὸ δνομά μου διὰ τῶν γραμμάτων εἰς κύκλον εὐρύτερον καὶ κατὰ τρόπον διαρκέστερον.²³

Ἡ ἀπασχόλησή του στὴν ὑπηρεσίᾳ τοῦ κερδῶου Ἐρμῆ δὲν τὸν ἐμπόδισε ποτὲ νὰ θεραπεύει συγχρόνως καὶ τὸ Λόγιο Ἐρμῆ. Ὁταν τέλειωνε τὴν ἐμπορικὴ δουλειὰ παρακολουθοῦσε μαθήματα Βοτανικῆς στὴν Ἀνώτατη Πανεπιστημιακὴ Σχολὴ τοῦ Λονδίνου, τὸ University College, καὶ πῆρε δίπλωμα τιμῆς. Ὅστερα ἀπὸ τὴν Βοτανικὴν παρακολούθησε μαθήματα Ἀρχιτεκτονικῆς. Γλῶσσες ἥξερε τὰ ἀγγλικά, φυσικὰ τέλεια, τὰ γαλλικὰ ποὺ εἶχε μάθει ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, τὰ γερμανικά, ἀλλὰ οὔτε τὰ ἔγραφε εὕκολα οὔτε τὰ μιλοῦσε ἐλεύθερα καὶ τὰ ἵταλικά, ποὺ ὁ δάσκαλός του ἦταν ὁ Ἑλληνιστὴς Luigi Settembrini, ποὺ ἔγινε ἔπειτα ὑπουργὸς τῆς Παιδείας. Παρόλο ποὺ ἔζησε ἀρκετὰ χρόνια σὲ παιδικὴ ἡλικία στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μποροῦσε νὰ μάθει τὰ τούρκικα δὲν ἐφρόντισε νὰ τὰ μάθει, γιατὶ νόμιζε, δτὶ αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε ἀναγνώριση τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας, κατὰ τὴν παιδικὴ κρίση του. Ἄλλα ἀργότερα ἔγραφε: *Λησμονοῦμεν ὅτι ἡ γνῶσις τῆς τουρκικῆς θὰ ἀπετέλει, ὅπὸ πᾶσαν ἔποψιν, ὑπεροχὴν ἡμᾶν ἀπέναντι τῶν Τούρκων.*²⁴ Μετανοεῖ ἐπίσης γιατὶ δὲν ἔμαθε καλὰ τὰ ρούσικα, δταν ἔμενε στὴν Ὁδησσὸ μὲ τὸν πατέρα του, παρ' ὅλο ποὺ εἶχε συνηθίσει νὰ τὰ καταλαβαίνει καὶ νὰ τὰ μιλεῖ.

Ὅστερα ἀπὸ ὀλόκληρη ζωὴ ποὺ ἔζησε στὴν Ἀγγλία εἶχε

23. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 326

24. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 88

έξοικειωθεῖ μὲ τὸν ἀγγλικὸν τρόπον ζωῆς. Κι ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πνευματικήν του μόρφωσην, ἐνδιαφέρθηκε καὶ γιὰ τὴν σωματικήν του ἄσκησην. Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἵψιασκίαν, τὴν κωπηλασίαν καὶ πῆρε μαθήματα ἵππασίας. Κάθε πρωὶ ἔκανε τὸν περίπατόν του στὰ περίχωρα τοῦ Λονδίνου ἔφιππος.

Ο Βικέλας ἦταν συνεπής καὶ πρὸς τὰς κοινωνικές ὑποχρεώσεις. "Οταν δὲν ὑπῆρχαν πιὰ λόγοι ποὺ τοῦ ἐπέβαλαν οἰκονομίες γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν οἰκογένειά του, γιατὶ ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ πατέρα του βελτιώθηκε, δὲν ἀπόφευγε τὰς κοινωνικές διασκεδάσεις. «'Απέκτησα τότε ἐσπερινὴν περιβολὴν καὶ συνεπλήρωσα τὰ μαθήματα χοροῦ, ὅσα εἶχα λάβει κατὰ τοὺς παιδικούς μου χρόνους εἰς τὴν Ὁδησσόν, συχνάζων τὰς ἐσπέρας εἰς χοροδιδασκαλεῖον»²⁵.

Γιὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ Βικέλα δὲν ἔχομε ἀρκετές πληροφορίες. Ἀναφέρει μόνο ὅτι παντρεύτηκε τὴν μικρότερη ἀδελφὴν τῆς θείας του, συζύγου τοῦ θείου του Βασιλείου Μελᾶ, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει τὸ ἐπώνυμο τῆς οἰκογενείας της.

Ο Δημήτριος Βικέλας ἦταν ὁ πρωτότοκος γυνίδος τῆς οἰκογένειας. Εἶχε 5 ἀδελφές. Ή πρώτη πέθανε σὲ μικρὴ ἥλικια στὴν Κωνσταντινούπολη. Ή δεύτερη, ἡ Εὐφροσύνη, πέθανε σὲ ἥλικια 10 χρονῶν στὴν Ἐρμούπολη τῆς Σύρας. Ο Βικέλας ἦταν τότε 16 χρονῶν καὶ ἐσύνθεσε τὸ παρακάτω ἐπίγραμμα, ποὺ χαράκτηκε στὸν τάφο της κατ' ἀπαίτηση τῆς μητέρας του :

"Εθαλλες ἐπὶ τοῦ κόσμου ἄνθος εὖσμον κι ὠραῖον·
ἀλλ' εἰς βάσανα καὶ λύπας ὁ Θεὸς νὰ ζῆς μὴ θέλων,
σ' ἥρπασεν ἀπ' τὰς ἀγκάλας τῶν φιλτάτων σου γονέων
εἰς τὸν οὐρανούς, ν' αὐξήσης τὴν χορείαν τῶν ἀγγέλων."²⁶

Υστερα ἀπὸ 4 μῆνες πέθανε στὴ Σύρα καὶ ἡ τρίτη ἀδελφὴ του Εἰρήνη σὲ ἥλικια 2 χρονῶν. Ή μητέρα του, μακρυὰ ἀπὸ τὸ σύζυγό της, ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς της, ἀντιμετώπισε μόνη τὰ πλήγματα αὐτὰ τῆς μοίρας, μὲ μόνο τὸ θάρρος τοῦ γυιοῦ της.

25. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 274

26. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. σ. 145

«Ο καλός μου νιός! Αύτος ήτο ή παρηγορία μου και ό σύντροφός μου εἰς ὅλας τὰς δυστυχίας». ²⁷ Στὴ μητρικὴ αὐτὴ ἀγάπη ἀνταποκρίνονταν ἡ νίκη στοργή. «Ἡ μῆτρη μου ητο ό πολικὸς ἀστήρ, ό διευθύνων καὶ ρυθμίζων τὰ βῆματά μου εἰς τὸν δρόμον τῆς ζωῆς. Τὸ κέντρον περὶ τὸ ὄποιον ἐστρέφετο η ὑπαρξίας μου. ²⁸ «Οἱ δυὸι αὐτοὶ ἀλλεπάλληλοι θάνατοι ἐπεσκίασαν τὰ πρόθυρα τῆς νεότητός μου. Τὸ διπλοῦν πένθος τῆς μητέρας μου ἐπέδρασεν εἰς τὴν μόρφωσιν τοῦ χαρακτῆρος μου» ²⁹. «Ἡ ἴδική μου νεότης δὲν διῆλθε φαιδρά» ³⁰.

‘Η τέταρτη ἀδελφή του ὀνομαζόταν ‘Ελένη. Τῆς πέμπτης τὸ δονομα δὲν ἀναφέρεται. Τελευταῖο παιδὶ τῆς οἰκογένειάς του ήταν ό ἀδελφός του Γεώργιος, γιὰ τὸν δρόπιο δὲν ἀναφέρει ἄλλες λεπτομέρειες. ‘Η οἰκογένειά του ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀθήνα. Ἐκεῖ ἀπέθανε ό πατέρας του παράλυτος καὶ ή μητέρα του τυφλή. Ἐκεῖ παντρεύτηκαν καὶ οἱ ἀδελφές του καὶ ό ἀδελφός του καὶ ἐκεῖ ἔκαμε καὶ ό ἵδιος τὴν «μονήρη φωλεάν» του καὶ ἐκεῖ ἀπέθανε τὸ 1908.

‘Οταν διαλύθηκε η ἐμπορικὴ ἑταιρία τῶν Μελάδων τὸ 1876 δι Βικέλας, ποὺ ήταν τότε 41 χρόνων, βρισκόταν στὸν κολοφώνα τῆς πνευματικῆς του ἀκμῆς. Εἶχε μελετήσει ἀρκετά, γιατί, παράλληλα μὲ τὴν ἐμπορική του ἀπασχόληση, παρακολουθοῦσε τὴν πνευματική κίνηση τῆς ἐποχῆς. Ἡταν ἀπὸ τοὺς τακτικοὺς θαμῶντες τῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ Λονδίνου, ἀπὸ τὶς δροῦσες δανειζόταν βιβλία καὶ τὰ διάβαζε ἀπληστα ἀκόμη καὶ στὸ κρεβάτι του, ὥστε νὰ βλάψει τὴν ὅρασή του καὶ νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ πάει στὸ γιατρό. Ἀναφέρει μάλιστα, ότι ό Ἀγγλος γιατρὸς ποὺ τὸν ἔξετασε τοῦ «ἀπαρίθμησεν ὅλας τὰς ὀλεθρίας συνεπείας τῆς τοιαύτης κακῆς συνηθείας», νὰ διαβάζει κανένας στὸ κρεβάτι. Ἀλλὰ ἀφοῦ τέλειωσε ό γιατρὸς μονολογώντας εἶπε : Δὲν ἀποκοιμοῦμε ποτὲ χωρὶς νὰ διαβάσω! Καὶ ό Βικέλας

27. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. c. 158

28. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. c. 177

29. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. c. 160

30. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, δ. π. c. 172

χαριτολογώντας προσθέτει : «Ἐννοεῖται ὅτι ἀκολούθησα τὸ παράδειγμα καὶ ὅχι τὴ συμβουλὴ τοῦ ἰατροῦ μου».

“Οταν ἀπόκτησε οἰκονομικὴ ἄνεση τοῦ γεννήθηκε ἡ ἐπι-
θυμία νὰ ἔχει τὰ βιβλία δικά τοι! Καὶ ἄρχισε νὰ ὀγοράζει
πολλά, ἵδιως χρήσιμα στὶς μελέτες του καὶ δσα ἀναφερόταν
στὴν Ἑλλάδα. Ἡ συσσώρευση τόσων βιβλίων, ποὺ δὲν πρό-
φθανε νὰ τὰ διαβάζει ὅλα, μοιάζει — λέει ὁ Ἰδιος — πρὸς
θησαύρισμα φιλαργύρου, ποὺ δὲν χρησιμοποιεῖ τὸν πλοῦτο του.
Πολλὰ βιβλία ἄμα τὰ διαβάσει κανείς, καταντοῦν περιττὸ βάρος
στὴ βιβλιοθήκη του καὶ πρέπει νὰ τὰ πουλήσει γιὰ νὰ ἀπαλλα-
γεῖ. Ἀλλὰ «εἶναι δύσκολον νὰ ληφθεῖ τοιαύτη ἀπόφασις, ἵσοδυ-
ναμοῦσα πρὸς ἀπόσβεσιν προσφιλοῦς παρελθόντος, πρὸς ἄρνησιν
εὐγνωμοσύνης πρὸς φίλους παλαιούς, μετὰ τῶν ὁποίων συνεξή-
σαμεν καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εὐηργετήθημεν»³¹.

Καὶ ἔτσι συγκέντρωσε τὴν ἐκλεκτὴν καὶ πολύτιμη συλλογὴν
τῶν βιβλίων, τῶν τόσο ἀγαπητῶν σ’ ἐκεῖνο, καὶ τὰ πρόσφερε
στὸ ἀναγεννόμενο Ἡράκλειο, μὲ τὴν ἐπίγνωση τῆς συμβολῆς
των στὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξην τῶν κατοίκων του.

‘Ο Βικέλας ἐταξίδευε πολὺ καὶ εἶχε γίνει γνωστὸς στὴν
Εὐρώπη ως ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων. Ὁ Ἰδιος
γράφει : «Ἐύρισκω ἀνοικτὰς τὰς φιλοξένους θύρας λογίων, τοὺς
ὁποίους μὲ ὑπερηφάνειαν δύναμαι νὰ κατατάξω εἰς τὴν σειρὰν
τῶν φίλων μουν». ³² Κάθε χρόνο τὸ καλοκαίρι ταξίδευε στὸ
ἐξωτερικό, προσπαθώντας παράλληλα νὰ ὠφελήσει μὲ τὰ τα-
ξίδια του αὐτὰ τὸν τόπο του. Ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ταξί-
δευε τακτικὰ γιὰ νὰ γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὴν Ἑλλάδα. Καρπὸς
τῶν ταξιδίων του αὐτῶν εἶναι καὶ τὰ ταξιδιωτικά του βιβλία:
‘Η Σουηδία καὶ Ἀπὸ Νικοπόλεως εἰς Ὀλυμπίαν.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1894 ὁ Βικέλας βρισκόταν στὸ Παρίσι.
Τότε γινόταν ἐκεῖ τὸ Διεθνὲς Ἀθλητικὸ Συνέδριο καὶ ὁ Πανελ-
λήνιος Γυμναστικὸς Σύλλογος Ἐλλάδος τὸν διόρισε τηλεγρα-

31. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, σ. π. σ. 272

32. Δ. ΒΙΚΕΛΑ, σ. π. σ. 280

φικῶς ἀντιπρόσωπο του. Ό Βικέλας, γνωστὸς γιὰ τὴ μόρφωσή του καὶ τὴ φήμη του, ἐπιβλήθηκε ὅσο κανένας ἄλλος σύνεδρος καὶ ἔγινε τὸ κύριο πρόσωπο τοῦ Συνεδρίου σὰν ἐκπρόσωπος τῆς «Μητέρας τοῦ Πολιτισμοῦ».

Στὸ Συνέδριο ἐκεῖνο συζητήθηκε τὸ θέμα γιὰ τὴν ἀνασύσταση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ποὺ εἶχε προτείνει ὁ Γάλλος ἴστορικὸς καὶ φίλαθλος βαρδὸν Πέτρος Κουμπερτέν. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸν ἰδρύθηκε εἰδικὸ τμῆμα τῆς Ὀργάνωσης καὶ ἐκλέχτηκε Πρόεδρός του ὁ Βικέλας. Μὲ τὴν ἐπιβολὴ του καὶ τὸ κῦρος του ἀποφασίστηκε νὰ γίνουν στὴν Ἀθήνα οἱ πρῶτοι Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες τὸ 1896. Μὲ ἀπλότητα καὶ εἰλικρίνεια εἶπε στὸ Συνέδριο : «Δὲν ἔχομεν τὰ μέσα νὰ τελέσωμεν ἑορτὰς μεγαλοπρεπεῖς. Ἀλλὰ τὸ ἐγκάρδιον τῆς ὑποδοχῆς θὰ ἀναπληρώσει τὰς πολλὰς ἐλλείψεις μας. Δὲν θὰ παράσχωμεν εἰς τοὺς ξένους μας διασκεδάσεις ἀξίας τῆς περιστάσεως, ἀλλὰ ἔχομεν νὰ δείξωμεν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαιότητος. Θὰ τοὺς δόδηγήσομεν ἐκεὶ ὅπου οἱ ἀρχαῖοι ἐτέλουν τοὺς ἐνδόξους ἀγῶνας των. Εἰς τὰ Ὀλύμπια, τὰ Ἰσθμια, τοὺς Δελφούς, τὴν Ἐπίδαυρον».

Τὸ Συνέδριο ἀποδέχτηκε τὴν πρόταση τοῦ Βικέλα καὶ ἀποφάσισε νὰ γίνουν οἱ ἀγῶνες στὴν Ἀθήνα. Ἐκλέχτηκε μιὰ διεθνῆς Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν δργάνωσή των μὲ πρόεδρο τὸ Βικέλα καὶ Γραμματέα τὸ βαρδὸν Κουμπερτέν, ποὺ πρῶτος αὐτὸς ἐπρότεινε τὴν ἀνασύσταση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων σὲ διεθνῆ κλίμακα, δπως εἶπα.

«Η Ἑλλάδα τότε βρισκότανε σὲ ἄθλια οἰκονομικὴ κατάσταση. Ό Διεθνῆς Οἰκονομικὸς Ἐλεγχος ἐπεβλήθηκε τὸ 1897. Καὶ ξεσηκώθηκε στὴν Ἀθήνα μεγάλη ἀντίδραση γιὰ τὴν τέλεση τῶν ἀγώνων. Ό Βικέλας ἦλθε στὴν Ἀθήνα καὶ κατόρθωσε, μὲ τὴν ὀλύμπια φυσιογνωμία του, νὰ κατασιγάσει τὴν ἀντίδραση καὶ νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες στὴν Ἀθήνα τὸ 1896 μὲ λαμπρὴ ἐπιτυχία. Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀγώνων ἦταν ὁ Ἰδιος.

Απὸ τὸ ἔτος αὐτὸν ὁ Βικέλας ἐγκαταστάθηκε δριστικὰ στὴν Ἀθήνα καὶ ἀφιερώθηκε ὀλόψυχα σὲ κοινωφελῆ ἔργα. Τὸ 1899

ίδρυσε τὸν γνωστὸν στοὺς παλαιότερους ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Ἐκδόθηκαν 100 ἀριθμητέα μικρὰ βιβλιαράκια ποικίλου περιεχομένου σὲ φτηνή τιμὴ γιὰ τὰ βαλάντια τῶν φτωχῶν, ποὺ ἀναμφισβήτητα προσφέραν πολύτιμες γνώσεις μέσης μόρφωσης. Γι' αὐτὸ συνεχίστηκε ἡ ἔκδοση τῆς Πράσινης Σειρᾶς. Ἀπὸ τὸν ίδιο Σύλλογο ἐκδόθηκε τὸ 1928 καὶ τὸ ιστορικὸ περιοδικὸ «Ἐλληνικά». Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου ἦταν, ὅσο ζοῦσε, ὁ Βικέλας.

Τὸ 1902 ἐτύπωσε καὶ κυκλοφόρησε σὲ δική του μετάφραση καὶ μὲ δικά του ἔξοδα τὰ Δανικὰ Παραμύθια τοῦ Ἀντερσεν. Μὲ πρωτοβουλία του ίδρυθηκε ἀπὸ τὸν ίδιο Σύλλογο τὸ 1903 τὸ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ἢ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ καὶ ἡ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μὲ πρωτοβουλία τοῦ Βικέλα ἔγινε τὸν ίδιο χρόνο τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Ἑκπαιδευτικὸ Συνέδριο καὶ κατὰ τὸ συνηθισμένο κάθε χρόνο ταξίδι του στὴν Εὐρώπη ἔξασφάλισε τὴ συμμετοχὴ ἔνων ἐκπαιδευτικῶν ίδρυμάτων, ἐργοστασίων σχολικῶν ὄργάνων καὶ ἐκδοτικῶν οἰκων.

‘Η προχωρημένη ἡλικία του δὲν ἐμποδίζει τὴν φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Μὲ πρωτοβουλία του ίδρυθηκε ὁ Οἶκος τῶν Τυφλῶν, γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν δυστυχῶν αὐτῶν ἀνθρώπων. Τὸ 1906 ἡ Διεθνὴς Σχολικὴ Ἐκθεση του Μιλάνου ἀπένειμε στὸ Σύλλογο πρὸς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων τιμητικὸ δίπλωμα καὶ στὸ Βικέλα χρυσὸ μετάλλιο. Τὸ 1907 ὁ Σύλλογος ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ ΜΕΛΕΤΗ, ἰδέα καὶ αὐτὴ τοῦ Βικέλα.

‘Ονειρό του ἦταν νὰ ίδρυσει μιὰ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τὸ 1907, ὁ πλούσιος Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος ἀφισε ὅλη τὴν περιουσία του γιὰ τὴν ίδρυση μιᾶς τέτοιας σχολῆς. ‘Ο Βικέλας φρόντισε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ θέληση του διαθέτη καὶ ίδρυθηκε ἡ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

‘Αλλὰ ἡ ἀδυσώπητη μοῖρα κάθε ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ ἀκολουθοῦσε καὶ τὸν Βικέλα καὶ στὶς 7 τοῦ Ἰούλη τοῦ 1908, σὲ ἡλικία 73 χρόνων, ἔπαψε νὰ ζῇ καὶ νὰ δνειρεύεται φιλανθρωπικὰ ίδρυματα γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ Ἐλληνισμοῦ. Ἀπέθανε ἀπὸ καρκίνο τοῦ ἥπατος.

Έκτος άπό τις ποικίλες δραστηριότητες που άνεφερα ό
Βικέλας είχε καιρό νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴ λογοτεχνία. Καὶ
ὑπῆρξε δόκιμος λογοτέχνης. Ἐδημοσίεψε ἀρκετά ἔργα πρωτό-
τυπα καὶ μεταφράσεις. Πρῶτο του ἔργο εἶναι ἡ μετάφραση τοῦ
ἔργου τοῦ Ρακίνα «Ἐσθήρ». Τὸ δημοσίεψε στὴν Ἐρμούπολη
τὸ 1851. Ἀλλα ἔργα του εἶναι : Στίχοι, Περὶ Ἑλληνικῆς Φιλο-
λογίας, Περὶ Βυζαντινῶν, Ἡ σύστασις τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου
καὶ τὰ δριά του, Ἀπὸ Νικοπόλεως εἰς Ὁλυμπίαν, Περὶ Σκωτίας.
Ο Λουκῆς Λάρας εἶναι ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματά του καὶ ἀπὸ τὶς
γραμμές του ξαναζοῦν τραγικὲς σκηνὲς τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγ-
γενεσίας. Μεταφράστηκε σὲ πολλὲς γλῶσσες. Στὴ Βικελαία
Βιβλιοθήκη ὑπάρχει ἀντίτυπο διορθωμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο γιὰ
δεύτερη ἔκδοση. Ἐχει κάνει μεταφράσεις δλων σχεδὸν τῶν
γνωστῶν δραμάτων τοῦ Σαιξῆπη. Ἀλλα ἔργα του εἶναι :
Διηγήματα, Διαλέξεις καὶ ἀναμνήσεις, Ἡ Σουηδία, Γυναικεία
ἀγωγὴ κ.λπ. Ἐγραψε καὶ τα ἀπομνημονεύματά του μὲ τὸν τί-
τλο : Ἡ Ζωὴ μου καὶ ἐκδόθηκε δὲ Α' τόμος.

Ο Βικέλας, ἀκολουθώντας τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς του, χρησι-
μοποίησε στὰ δημοσιεύματά του τὴν καθαρεύουσα, ἀλλὰ μιὰ
καθαρεύουσα ὄμαλή, δίχως ἀκρότητες, κατανοητή. Στὰ ποιή-
ματά του, στοὺς διαλόγους τῶν διηγημάτων του χρησιμοποι-
οῦσε τὴ δημοτική. Ο Βικέλας καὶ δὲ Βιζυηνὸς λέγουν ὅτι μπο-
ροῦν νὰ θεωρηθοῦν οἱ δημιουργοὶ τοῦ ἐλληνικοῦ διηγήματος.

Μὲ λίγα λόγια : Ο Βικέλας ὑπῆρξε μιὰ μεγάλη ἑθνικὴ φυ-
σιογνωμία που ἀφησε ἐποχὴ στὶς κυριότερες ἐκδηλώσεις τῆς
Ἐθνικῆς Ζωῆς.

Ἄλλα πᾶς καὶ γιατὶ ἀφησε τὴν πλουσιότατη γιὰ τὴν ἐποχή
του καὶ πολυτιμότατη βιβλιοθήκη του στὸ Δῆμο Ἡρακλείου
καὶ δὲν τὴν ἀφησε οὔτε στὴ γενέτειρά του, τὴν Ἐρμούπολη,
οὔτε στὴν πόλη τῆς καταγωγῆς του, τὴ Βέρροια; ³³

33. Σὲ φάκελο τοῦ Ἀρχαιολ. Μουσείου Ἡρακλείου μὲ τὴν ἔνδειξη
«Διάφορα» σώζονται δικτῶ (8) ἐπιστολὲς τοῦ Δ. Βικέλα πρὸς τὸν Ἰωσῆφ
Χατζηδάκη, πρόεδρο τότε τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου,
σχετικὲς μὲ τὴ σχεδιαζόμενη δωρεὰ τῆς Βιβλιοθήκης του. Χρόνολογοῦ-

Τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ αἰώνα μας τὸ Ἡράκλειο μὲ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς τοῦ Ἐβανς στὴν Κνωσό καὶ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ καταπληκτικοῦ Μινωικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς στὴ Φαιστό, στὴν Ἀγ. Τριάδα, στὴ Γόρτυνα κ.λπ., τὸ Ἡράκλειο, ἐπαναλαμβάνω, εἶχε προβληθεῖ στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς παγκόσμιας ἐπικαιρότητας. Ὁ Βικέλας ἐπισκέφτηκε, λίγο πρὶν πεθάνει, τὸ Ἡράκλειο, εἶδε τὴν οἰκονομικὴ του ἀνθηρότητα, τὰ εὑρήματα τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν, ποὺ εἶχαν συγκλονίσει τὸν κόσμο τοῦ πνεύματος καὶ μὲ τὸ εὐρὺν καὶ προνοητικὸ βλέμμα του διεῖδε τὸ μέλλον τῆς πόλης αὐτῆς. Καὶ ἀποφάσισε νὰ δωρήσει σ' αὐτὴ τὸ πολυτιμότερο ἀγαθὸ τοῦ κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Τὴ βιβλιοθήκη του!

Όλα τὰ προσωπικὰ πράγματα τοῦ κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου συνδέονται μ' αὐτὸν ποὺ τὰ χρησιμοποίησε. Μὰ τὰ βιβλία εἶναι δεσμοὶ ἄρρηκτοι. Ἀντικείμενα, ποὺ μὲ τὶς σημειώσεις καὶ τὶς παρατηρήσεις τοῦ μελετητῆ των ἐκφράζουν τὶς κρίσεις του, τὶς ἀντιλήψεις του, τὸ βαθμὸ τῆς μόρφωσής του. Μελετώντας ἡ ἀπλῶς ἔξεφυλλίζοντας ἔνα τέτοιο βιβλίο σου φέρνει μπροστά σου ὁλοζώντανο τὸν ἰδιοκτήτη του, τὴ σκέψη του. Καὶ μόνο ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν βιβλίων μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ κατόχου των. Ἀπὸ τὴν περιποίησή των, ἀπὸ τὴ βιβλιοδεσία των μποροῦμε νὰ κρίνομε τὴν τάξη του καὶ τὴ νοικοκυρωσύνη του. Ἡ ἰδιαίτερη περιποίηση δρισμένων βιβλίων δείχνει τὶς προτιμήσεις του.

Τὰ βιβλία τοῦ Βικέλα εἶναι ὅλα ἐκλεκτά, ποικίλου περιεχομένου, ποὺ δείχνουν τὴν εὐρύτητα τῆς μόρφωσής του. Περιποιημένα ὅλα, βιβλιοδετημένα, πολλὰ μὲ ἐκλεκτὰ δεσίματα καλλιτεχνῶν βιβλιοδετῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, ὑποδείγματα τῆς παλιᾶς καλλιτεχνικῆς βιβλιοδεσίας, μὲ κοσμήματα καὶ ἀνθέμια στὸ κάλυμμα ἀπὸ καθαρὸ χρυσό, ποὺ διατηροῦνται θαυμάσια.

νται ἀπὸ 28 Φεβρουαρίου 1907 μέχρι 16 Μαΐου 1908. Τὴν πληροφορία δφείλω στὸν κ. Θεοχ. Δετοράκη, ποὺ ἐτοιμάζει τὴ δημοσίευση τῆς ἀλληλογραφίας αὐτῆς.

“Ας δοῦμε τώρα τις περιπέτειες τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης στὸ πέρασμα τῆς ἐβδομηντάχρονης ζωῆς της.

Στὴ συνεδρίαση τῆς 18 Ἰουλίου 1908 τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἡρακλείου, δὲ πρόεδρος Ἀριστείδης Στεργιάδης «καθιστᾶ γνωστὸν εἰς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον, ὅτι ὁ ἐν Ἀθήναις ἐσχάτως ἀποθανὼν — δπως εἴπα ὁ Βικέλας ἀπέθανε στὶς 7 Ἰουλίου 1908 — λόγιος Ἐλλην Δημήτριος Βικέλας ἐκληροδότησε εἰς τὸν Δῆμον Ἡρακλείου τὴν βιβλιοθήκην αὐτοῦ, ἡ ὁποία θὰ ἀποσταλῇ ἐδῶ δαπάνῃ τῶν κληρονόμων καὶ προτείνει ἀφ’ ἐνδεῖ μὲν νὰ ἀποφασίσῃ τὸ Συμβούλιον ἢν ὁ Δῆμος ἀποδέχεται τὸ κληροδότημα, διότι ἐκ τοῦ νόμου ἀπαιτεῖται τοιαύτη δήλωσις, ἀφ’ ἐτέρου δὲ νὰ ἐκδηλώσει τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τὴν βαθυτάτην τιμὴν τοῦ Δήμου πρὸς τὴν μνήμην τοῦ μεταστάντος καὶ τὴν βαθυτάτην αὐτοῦ θλῖψιν διὰ τὴν ἀπώλειαν ἢν ὑπέστη τὸ Ἑλληνικὸν γένος καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Δημητρίου Βικέλα.

Τὸ Συμβούλιον ἀποδέχεται ὁμοφώνως καὶ μετ’ εὐγνωμοσύνης τὸ κληροδότημα καὶ ψηφίζει: νὰ ἐκφρασθῇ ὁ Δῆμος πρὸς τοὺς κληρονόμους τοῦ μεταστάντος τὴν βαθείαν τοῦ Δήμου θλίψιν, διὰ τὸν θάνατον τοῦ ὑπερόχου λογίου καὶ Ἐλληνος πατριώτου καὶ δεύτερον νὰ τελεσθῇ δαπάνη τοῦ Δήμου ἀρχιερατικὸν μνημόσυνον ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἀγίου Μηνᾶ ὑπὲρ τῆς μνήμης τοῦ μεταστάντος». ³⁴

“Οπως ἀναφέρει ὁ Δήμαρχος Μουσταφᾶς Δεληχμετάκης στὶς 15 Αὐγούστου ἐτελέσθη τὸ μνημόσυνο ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει ἀνέκφωνήθηκαν λόγοι ³⁵.

Στὶς 9 Αὐγούστου 1908 ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπὴ — ἔτσι λεγόταν τότε ἡ σημερινὴ Δημαρχιακὴ Ἐπιτροπὴ — ἀνέθεσε στὸν Κρητικὸν Ἱωάννη Δαμβέργη νὰ ἀντιπροσωπεύσει τὸ Δῆμο στὴν παραλαβὴ τῶν βιβλίων, νὰ ὑπογράψει τὸ σχετικὸ πρωτόκολλο παραλαβῆς καὶ νὰ φροντίσει γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν βιβλίων καὶ χορήγησε πίστωση 500 δραχ. γιὰ ἔξοδα συσκευασίας σὲ

34. Βλ. Πρακτικὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἡρακλείου τοῦ 1908, τόμ. 7ος σελ. 377

35. Βλ. Πρακτικὰ Μόνιμ. Ἐπιτροπῆς 20 - 8 - 1908, τόμ. 8, σελ. 13

κιβώτια και ἔξοδα μεταφορᾶς³⁶.

‘Ο Δαμβέργης μὲν ἐπιστολή του στὶς 27 Αὐγ. 1908 γνωρίζει στὸ Δῆμο, ὅτι παρέλαβε τὸ κληροδότημα³⁷.

‘Η Μόνιμη Ἐπιτροπὴ ἀποφασίζει νὰ ἀναρτήσει τὴ φωτογραφία τοῦ δωρητὴ «παρὰ τὰ βιβλία τοῦ δωρητοῦ καὶ ἐπιφύλασσεται νὰ ἀποφανθῇ βραδύτερον ἐπὶ τῆς σκέψεως μαρμαρίνης προτομῆς τοῦ δωρητοῦ»³⁸. Πέρασαν ἐβδομήντα δλόκληρα χρόνια καὶ δὲν ἀποφάνθηκε ἀκόμη ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπή!

‘Η ἀποδοχὴ τοῦ κληροδοτήματος ἔβαλε σὲ μεγάλο μπελὰ τὸ Δῆμο, ποὺ ἀν καὶ πέρασε σχεδὸν ἕνας αἰῶνας δὲν τελείωσαν τὰ βάσανά του. Ἐνάμισυ χρόνο τὰ βιβλία ἔμεναν μέσα στὰ κιβώτια. Καὶ δὲν ἤταν λίγα. Σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο Εἰσαγωγῆς τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης ἡ δωρεὰ τοῦ Βικέλα ἀποτελεῖται ἀπὸ 4730 βιβλία. Ἐννοεῖται, ὅτι πρόκειται γιὰ τοὺς τίτλους τῶν βιβλίων, ποὺ πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ πολλοὺς τόμους τὸ καθένα καὶ συνεπῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν τόμων εἶναι πολὺ μεγαλύτερος.

‘Αμέσως γεννήθηκε τὸ ἄλυτο μέχρι σήμερα πρόβλημα τῆς στέγης τῆς Βιβλιοθήκης. «Συζητούμενης τῆς ἐνοικιάσεως δημοτικῶν ἀστικῶν κτημάτων ὁ Δήμαρχος λέγει νὰ μὴ συμπεριληφθῇ εἰς τὴν ἐνοικίασιν τῶν ιδιοκτησιῶν τοῦ Δήμου τὸ παλαιὸν δημοτικὸν κατάστημα, ἀλλὰ νὰ ἐγκατασταθῇ ἐκεῖ ἡ βιβλιοθήκη³⁹. Ποὺ ἤταν τὸ παλιὸν αὐτὸν δημαρχεῖο δὲν ξέρω. Πάντως δὲν χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴ στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης, ἀφοῦ στὴ συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 15 τοῦ Ὁκτωβρη 1909 δ πρόεδρος ἀναφέρει, ὅτι ἡ Νομαρχία ἐδήλωσε στὸ Δῆμο, ὅτι θὰ παραχωρήσει «μίαν τῶν ἴσογείων αἰθουσῶν τοῦ Νομαρχιακοῦ καταστήματος διὰ νὰ γίνῃ ἐκεῖ ἡ ἐγκατάστασις τῶν δωρηθέντων βιβλίων». Τὸ Νομαρχιακὸν κατάστημα, ἡ παλιὰ Νομαρχία ποὺ πολλοὶ ἀπὸ σᾶς θὰ θυμοῦνται, ἤταν στὴ

36. Βλ. Πρακτικά Μόν. Ἐπιτρ. τῆς 9 Αὐγ. 1908, τόμ. 8 σελ. 4

37. Βλ. Πρακτικά Μόν. Ἐπιτρ. τῆς 3 Σεπτ. 1908, τόμ. 8, σελ. 25

38. Βλ. Πρακτικά Μόν. Ἐπιτρ. τῆς 3 Σεπτ. 1908, σελ. 25

39. Βλ. Πρακτικά Δημοτ. Συμβουλ. 15 Ὁκτ. 1909, τόμ. 8, σ. 265

μέση του σημερινού πάρκου Θεοτοκόπουλου, στή θέση ποὺ
ήταν κατά τη Βενετοκρατία τὸ Palazzo del Generale. Ἡ πρώτη
ἐγκατάσταση τῆς Βιβλιοθήκης ἔγινε στὰ ίσόγεια αὐτὰ δωμάτια.
Ἄλλα δύος ἀναφέρει ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Ἀριστ. Στεργιάδης «τὰ παραχωρηθέντα δωμάτια εἰναι ἀνήλια καὶ
ὑγρὰ καὶ ἥρξατο νὰ εἰναι καταφανῆς ἡ ἐκ τῆς ὑγρασίας βλάβη τῶν
βιβλίων». ⁴⁰ Παρ' ὅλ' αὐτὰ ἡ Βιβλιοθήκη παρέμεινε στὰ ἀνή-
λια καὶ ὑγρὰ αὐτὰ δωμάτια ἀρκετά χρόνια. Εἶναι ἀτομική
μου μνήμη γιατὶ ἡμονυνα τακτικὸς ἀναγνώστης της, ὅταν ἡμονυν
μαθητὴς στὸ Λύκειο «Κοραῆς» τὰ χρόνια 1918, 1919, 1920.

Τὸ Γενάρη τοῦ 1910, μὲ πρόταση τοῦ Δημάρχου Δεληαχμε-
τάκη, διορίστηκε Ἐφορος τῆς Βιβλιοθήκης ὁ Θεοδόσιος Οἰκο-
νομίδης «κεκτημένος δλα τὰ διὰ τὴν ὑπηρεσίαν προσόντα ἀντὶ
μισθοῦ 100 δρχ. μηνιαίως», γιὰ νὰ ἀρχίσει τὴν καταγραφὴ καὶ
τὴν ταξινόμηση τῶν βιβλίων καὶ τὴν τοποθέτησή των στὶς 12
βιβλιοθήκες, ποὺ ἔκαμε ὁ ἐπιπλοποιὸς Ἐμμαν. Καψετάκης ⁴¹.
Συγχρόνως δρίστηκε ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει. Ἄλλα,
ὡς φαίνεται, δὲν τὰ πήγαιναν καλὰ καὶ ὑπόβαλε παραίτηση
ποὺ ἔγινε δεκτὴ στὴ συνεδρίαση τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου τῆς
7 Ιουλ. 1911 ⁴².

Στὶς 4 τοῦ Μάρτη 1910 ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπὴ ἀποφασίζει νὰ
δονομαστεῖ ἡ Βιβλιοθήκη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρὸς τιμὴν τοῦ δωρητοῦ καὶ ἡ
στρογγυλὴ σφραγίδα τῆς ἔχει γύρω σὲ κύκλῳ αὐτὸ τὸν τίτλο
καὶ στὸ κέντρο τὸ ἔτος 1910 καὶ ἔνα πυρσό, ἔνδειξη γιὰ τὸ
πνευματικὸ φῶς τῶν βιβλίων.

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τὸ 1910 ἀναθέτει στὴ Μόνιμη Ἐπι-
τροπὴ νὰ συντάξει καὶ νὰ θέσει «ἀμέσως εἰς ἐφαρμογὴν ἵδιον
παρ' αὐτῆς ἐκπονηθεισόμενον Κανονισμόν, τοῦ ὁποίου θεμελιώδης
καὶ ἀπαρασάλευτος διάταξις πρέπει νὰ εἴναι, ὅτι δὲν ἐπιτρέπε-
ται ὁ δανεισμὸς βιβλίων εἰς οὐδένα ἐπ' οὐδενὶ ἀπολύτως λό-

40. Βλ. Πρακτικὰ Δημοτ. Συμβουλίου τῆς 11 Μαρτ. 1911, τόμ. 9 σ. 193

41. Βλ. Πρακτικὰ Μόν. Ἐπιτρ. τῆς 27 Ιανουαρ. 1910, τόμ. 9 σ. 6 καὶ

τῆς 8 Φεβρ. 1910 σελ. 10

42. Βλ. Πρακτικὰ Δημοτ. Συμβουλίου τῆς 7 Ιουλ. 1911 τομ. 9 σελ. 287

γω»⁴³. «Ο Κανονισμὸς ὑποβλήθηκε καὶ ψηφίστηκε ὕστερα ἀπὸ ἔνα χρόνο. Στὶς 29 Ἀπριλίου 1911»⁴⁴.

Στὶς 6 Σεπτεμβρίου 1911 ἐκλέγεται Ἐπιτροπὴ τῆς Βιβλιοθήκης ἀπὸ τοὺς : Στέφανο Ξανθουδίδη, Ἰωάννη Τζοβενῆ καὶ Στυλ. Δεινάκη⁴⁵. Τὸ 1915 παραιτήθηκαν καὶ ἐκλέχτηκαν νέα μέλη οἱ : Ιω. Σταυριδάκης, Ἐμμαν. Χρ. Γεωργιάδης, καὶ Μιχ. Γαλανάκης⁴⁶.

Τὰ ἐπόμενα χρόνια τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βιβλιοθήκης ἐναλλάσσονταν ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα ἐκάστοτε πολιτικὴ κατάσταση, μεταφέροντας τὴν πολιτικὴ διαμάχη καὶ στὸ πνευματικὸ πεδίο, ποὺ ὑποτίθεται πώς ἀνήκει ἡ Βιβλιοθήκη.

«Ο Δῆμος ἐπρόβλεψε καὶ γιὰ τὴν ἀσφάλιση τῆς Βιβλιοθήκης καὶ ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς πυρκαϊᾶς. Στὶς 12 τοῦ Ὁκτώβρη 1910 ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπὴ ἔξουσιοδότησε τὸ Δήμαρχο νὰ ἀσφαλίσει τὴν Βιβλιοθήκη ἀντὶ 80.000 δραχ., ποσὸ ποὺ ἀντιπροσώπευε τότε 4000 χρυσᾶ εἰκοσάφραγκα»⁴⁷.

Τὸ 1912 τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἀπασχόλησε τὸ θέμα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου⁴⁸. «Ο Φιλεκπαιδευτικὸς Σύλλογος Ἡρακλείου ίδρυθηκε ἀπὸ προοδευτικοὺς ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων γύρω στὰ 1880 καὶ συγκέντρωσε ἀρκετὰ καὶ ἐνδιαφέροντα τὴν Κρήτη βιβλία. Τελευταῖος πρόεδρός του ἦταν ὁ Ἰωσῆφ Χατζηδάκης, ποὺ τὴν δραστηριότητά του ἀπορρόφησε ἡ ἀρχαιολογία, οἱ ἀνασκαφὲς καὶ ἡ ἰδρυση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου καὶ παραμελήθηκε, ὡς φαίνεται, ἡ λειτουργία τοῦ Συλλόγου. Στὸ Πρακτικὸ τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου στὶς 14 Ιουλίου 1912 ἀναφέρονται : «Τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον ἔχον ὑπ’ ὅψει ὅτι ἐκ τῆς ἄλλοτε Βιβλιοθήκης τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου σώζονταί τόμοι τινὲς οἱ ὁποῖοι

43. Βλ. Πρακτικὰ 4 Ἀπριλ. 1910, τόμ. 9, σελ. 33

44. Βλ. Πρακτικὰ 24 Ἀπριλ. 1911, τόμ. 9, σελ. 242

45. Βλ. Πρακτικὰ Μόν. Ἐπιτρ. 6 Σεπτ. 1911, τόμ. 9, σελ. 347

46. Βλ. Πρακτικά, Μόν. Ἐπιτρ. 5 Μαρτ. 1915, τόμ. 11, σελ. 215

47. Βλ. Πρακτικὰ Μόν. Ἐπιτρ. 12 Ὁκτ. 1910, τόμ. 9, σελ. 148

48. Βλ. Πρακτικά Δημ. Συμβ. 14 Ιουλ. 1912, τόμ. 10, σελ. 172

φυλάσσονται εἰς τὰ γραφεῖα τῆς εἰσαγγελίας πλημμελῶς καὶ ὑπόκεινται εἰς φθοράν, καὶ ὅτι μετὰ τὴν σύστασιν τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης καλὸν θὰ ἥτο τὰ περὶ ὃν ὁ λόγος βιβλία νὰ παραδοθῶσιν εἰς τὸν Δῆμον πρὸς πλουτισμὸν τῆς Βιβλιοθήκης, ἐκφράζει δόμοφώνως τὴν εὐχὴν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὅπως διατάξῃ νὰ παραδοθοῦν τὰ εἰρημένα βιβλία εἰς τὸν Δῆμον»⁴⁹.

‘Η εὐχὴ εἰσακούστηκε καὶ στὸ βιβλίο Εἰσαγωγῆς τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι καταγραμμένοι 1130 τόμοι βιβλία τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου ‘Ηρακλείου. Τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι ποικίλου περιεχομένου. Ἀλλὰ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴ διατύπωση τοῦ παραπάνω πρακτικοῦ, τὰ βιβλία τοῦ Συλλόγου ἦταν περισσότερα.

‘Η ίδρυση τῆς Βικελαίας Βιβλιοθήκης προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθράπων τῶν Γραμμάτων καὶ θέλησαν νὰ τὴν πλουτίσουν, δωρίζοντας σ’ αὐτὴ τὶς ἀτομικὲς βιβλιοθήκες των. Καὶ ὑπάρχει μακρὺς κατάλογος τῶν δωρητῶν τῆς Βικελαίας, κυρίως Κρητικῶν.

Πρῶτος δωρητὴς εἶναι ὁ Ἰωάννης Λυμπρίτης, ἀπὸ τὴν παλιὰ καὶ ἱστορικὴ οἰκογένεια τοῦ ‘Αγίου Θωμᾶ Μονοφατσίου. Μὲ τὴ διαθήκη του ἄφισε τὴν πλούσια βιβλιοθήκη του στὴ Βικελαία καὶ παραλήφτηκε τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 1916. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 1670 τόμους βιβλία, ποὺ τὰ περισσότερα εἶναι ἰατρικά, τῆς ἐποχῆς τοῦ δωρητῆ καὶ μιὰ πλήρης σειρὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, ἀπὸ τὶς πολύτιμες ἐκδόσεις τῆς Λειψίας.

‘Η Βικελαία Βιβλιοθήκη ἀπόκτησε καὶ τὴ βιβλιοθήκη τοῦ Γυμνασίου ‘Ηρακλείου, τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῆς Κρήτης, ποὺ ίδρυθηκε τὸ 1872 καὶ λε τούργησαν οἱ δυὸ πρῶτες τάξεις μὲ γυμνασιάρχη τὸν Ἀντώνιο Μιχελιδάκη. Τὸ 1881, μὲ εἰσήγηση τοῦ Ἀντωνίου Βορεάδη, ίδρυθηκαν καὶ οἱ ἄλλες δυὸ τάξεις.

‘Ο ἀείμνηστος Στέφανος Ξανθουδίδης ἔδωρησε τὴν πλούσια σὲ ἱστορικά, ἀρχαιολογικά καὶ φιλολογικά βιβλία βιβλιοθήκη

49. Βλ. Πρακτικά, Δημοτ. Συμβουλίου 14 Ιουλ. 1912, τόμ. 10, σελ. 172

του στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖον Ἡρακλείου. Ἀλλὰ στὴ διαθήκη του ὑπῆρχε διάταξη ποὺ ἔλεγε: ὅσα βιβλία τῆς βιβλιοθήκης του ὑπάρχουν στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Μουσείου νὰ δοθοῦν στὴ Βικελαία. Καὶ δόθηκαν. Ἀλλὰ καὶ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο εἶχε καὶ ἄρκετὰ ἄλλα διπλᾶ βιβλία τὰ ὅποια ἐδώρησε στὴ Βικελαία.

Από τοὺς ἄλλους δωρητές ἀναφέρω τὸν καθηγητὴν τῆς Δημοσίας Οἰκονομίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα Ἀνδρεάδη, ποὺ ὅπως μοῦ ἔγραφε σὲ ἐπιστολήν του εἶχε τὴν καταγωγὴν ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Μιχελιούδόπατα. Τὸν ἐπισκέφτηκα στὸ σπίτι του στὴν ὁδὸν Φιλελλήνων καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ δωρήσει τὴ βιβλιοθήκη του στὴν Κρήτη, μὲ τὴν ὅποια εἶχε δεσμούς. Ἡ παράκλησή μου ἔγινε ἀκουστῇ καὶ δώρησε στὴ Βικελαία 1000 τόμους βιβλία ποικίλου περιεχομένου, ἀλλὰ κυρίως ἐπιστημονικά. Τὸ υπόλοιπο τῆς πλουσιότατης βιβλιοθήκης του δὲν ξέρω τί ἀπέγινε.

Άλλος δωρητής τῆς Βικελαίας είναι ὁ Ζαχαρίας Οἰκονόμου που δώρησε 630 τόμους.

Οι κληρονόμοι τοῦ ἀρχιμανδίτη Φώτιου Θεοδοσάκη ἐδώρησαν τὴν βιβλιοθήκη του, 200 τόμους, στὴν Βικελαία. Ὁ ἀειμνηστος Φώτιος, ποὺ εἶχε σπουδάσει στὴν Ἰταλία, ἀδελφὸς τῆς μονῆς τῆς Grottaferatta, ἦταν φλογερὸς πατριώτης. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς λίγους ἱερωμένους ποὺ ἄφισαν τὸ εὐαγγέλιο καὶ ἄδραξαν τὸ δόπλο καὶ πολέμησαν τὸν οὐρανοκατέβατο βάρβαρο κατακτητῇ. Καὶ ἀφοῦ κόπασε ὁ δόρυμαγδὸς τῆς πρωτότυπης μάχης ὁ Φώτιος γύρισε στὰ ἐκκλησιαστικά του καθήκοντα καὶ λειτουργοῦσε στὸ Σκαλάνι. Ἀπὸ τὴν λειτουργία μὲ τὰ Ἱερὰ ἅμφια τὸν πῆραν οἱ Γερμανοὶ καὶ τὸν τουφέκισαν. Ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ πρῶτα θύματα τῶν Ναζί.

Πολὺ ἀξιόλογη εἶναι καὶ ἡ δωρεὰ τῶν βιβλίων τοῦ Ἀνδρέα Λυσιμάχου Καλοκαιρινοῦ, ἀποτελουμένη ἀπὸ 1000 τόμους σπουδαίων καὶ καλὰ συντηρουμένων βιβλίων. Γιὰ τὴν Βιβλιοθήκη αὐτὴν εἴχαμε στείλει στὴν Μαρία Καλοκαιρινοῦ τὸ 1932 τὸ ὅπ' ἀριθ. 267 ἔγγραφο τῆς Βιβλιοθήκης, μὲ τὴν παράκληση νὰ δωρήσει στὴν Βικελαία τὴν βιβλιοθήκη τοῦ συζύγου της. Αὐτὸν ποὺ δὲν κατορθώθηκε τότε πραγματοποιήθηκε τελευταῖα

χάρη στὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κ. Ἀνδρέα Καλοκαιρινοῦ.

”Αλλες ἀξιόλογες δωρεὲς εἰναι τοῦ Μάρκο Αὐγέρη καὶ τῆς Ἑλλης Ἀλεξίου, 2800 τόμοι. Τοῦ γνωστοῦ γλωσσολόγου Γεωργίου Πάγκαλου, τοῦ Γεώργου Ἀνεμογιάννη 1508 τόμοι, τοῦ γιατροῦ Ἀπολλόδωρου Μελισσείδη 515 τόμοι, τοῦ δικηγόρου Νίκανδρου Φραγκιαδάκη, τοῦ Ἀρη Χατζηδάκη καὶ πολλῶν ἄλλων, ποὺ παραλείπω νὰ ἀναφέρω τὰ δύνοματά των, ἀπὸ ἔλλειψη χρόνου. ”Αλλωστε τὸν μακρὺ κατάλογο τῶν δωρητῶν μπορεῖτε νὰ δῆτε στὸ φυλλάδιο τῆς Ἐκθεσης.

”Ασφαλῶς θὰ διερωτηθεῖ κανένας ἀπὸ σᾶς : Μὰ μόνο ἀπὸ δωρεὲς περιμένει νὰ πλουτιστεῖ ἡ Βικελαία; Δὲν ἀγόρασε ποτὲ βιβλία καὶ μάλιστα ἐκεῖνα ποὺ ἐνδιαφέρουν ἀμεσα τὴν ἴστορία, τὴν ἀρχαιολογία κ.λπ. τοῦ τόπου μας;

”Υπηρέτησα ὡς ἔφορος τῆς Βικελαίας μιὰ ὀλόκληρη εἰκοσετία. Ἀπὸ τὸ 1926 μέχρι τὸ 1946, ὅποτε ἀπολύθηκα, πρῶτο θῦμα τῆς μανίας τῶν τότε διοικούντων. Στὸ μακροχρόνιο αὐτὸ διάστημα ὑπέβαλα πολλὲς ἀναφορὲς πρὸς τοὺς ἔκαστοτε δημάρχους γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων καὶ μάλιστα σπάνιων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἴδια τὴν ἴστορία τοῦ Ἡρακλείου, ἀλλὰ ὥδεποτε λήφθηκαν ὑπ’ ὅψει οἱ ἀναφορές μου. Ἡ μικρὴ πίστωση ποὺ ἀνέγραφε ὁ Προϋπολογισμὸς τοῦ Δήμου γιὰ τὴ Βιβλιοθήκη χρησιμοποιοῦνταν γιὰ νὰ πληρωθοῦν ἄχρηστα βιβλία ἢ περιοδικά, ποὺ οἱ ἐκδότες των προσκόμιζαν στὸ Δῆμο συστατικὰ γράμματα προϊσταμένων ὑπηρεσιῶν ἢ προσώπων.

”Η ἴδια κατάσταση ἔξακολούθησε καὶ στὰ ἀμέσως μεταπολεμικὰ χρόνια. Τελευταῖα, τὸ 1973 καὶ 74 ἀγοράστηκαν 900 περίπου τόμοι ἀπὸ πιστώσεις κονδυλίων δημοσίων ἐπενδύσεων.

”Απὸ τὴ σημερινὴ Δημοτικὴ Ἀρχὴ ἔχουν ἀγοραστεῖ μέχρι σήμερα 2000 περίποι τόμοι ἐκλεκτῶν βιβλίων, ἀντὶ συνολικῆς δαπάνης 600.000 δραχ.

Τὸ ζήτημα τῆς ἐπιλογῆς τῶν βιβλίων ποὺ πρέπει νὰ ἀγοραστοῦν ἀπασχόλησε τὴν Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βιβλιοθήκης. Γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὸ χείμαρρο τῶν ἐκδόσεων ἔγραψε τὴ Βιβλιοθήκη συνδρομητὴ στὸ Κέντρο Δημοσιογραφικῆς Ἐνημερώσεως καὶ Ἐρεύνης. Τὸ Γραφεῖο αὐτὸ συγκεντρώνει δ.τι

γράφεται στὸν ἀθηναϊκὸ τύπο σχετικὰ μὲ τὶς νέες ἐκδόσεις καὶ στέλλει στὴ Βιβλιοθήκη τὰ ἀποκόμματα αὐτὰ τῶν ἐφημερίδων, ἀπὸ τὰ ὅποια γίνεται ἡ ἐκλογὴ τῶν βιβλίων ποὺ ἐνδιαφέρουν περισσότερο τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τῆς Βιβλιοθήκης. Τὸ σωστὸ θὰ ἥταν νὰ ἀγοράζονται ὅλα τὰ ἐκδιδόμενα βιβλία, γιατὶ τὸ καθένα ἔχει τὸ δικό του ἐνδιαφέρον καὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι μελετητές. Ἀλλὰ αὐτό, ἐννοεῖται, θὰ ἐσήμαινε μεγάλη οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ Δήμου καὶ σοβαρὸ ζήτημα χώρου γιὰ τὴν τοποθέτησή των. Ἡ ἐκλογὴ τῶν βιβλίων γίνεται φυσικὰ κατὰ τὴν κρίση τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς.

Πρέπει νὰ τονιστεῖ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῆς σημερινῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς γιὰ τὴ Βικελαία Βιβλιοθήκη. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διάθεση πιστώσεων γιὰ τὸν πλουτισμὸ τῆς Βιβλιοθήκης, ἵδρυσε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1976 καὶ Τμῆμα Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ἐκείνων ποὺ δὲν διαθέτουν χρόνο γιὰ νὰ μελετοῦν στὴ Βιβλιοθήκη τὶς ὁρες τῆς λειτουργίας της. Φυσικὰ πολύτιμα καὶ σπάνια βιβλία δὲν διδούνται ἐκτὸς τῆς Βιβλιοθήκης.

Ἡ ὠφελιμότητα τῆς Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν κίνηση τῶν ἀναγνωστῶν τῆς κατηγορίας αὐτῆς. Τὸ 1976 δόθηκαν σὲ 600 μελετητὲς 2.260 βιβλία. Τὸν ἐπόμενο χρόνο 1977 διπλασιάστηκαν καὶ οἱ μελετητές ἔφθασαν τοὺς 1300 καὶ τὰ δανεισθέντα βιβλία ἥταν 5251. Τὸν 5 μῆνες τοῦ 1978 ἔχουν δοθεῖ 4000 βιβλία. Ἡ συνεχῆς αὐτὴν αὐξηση τῶν ἀναγνωστῶν τῆς δανειστικῆς Βιβλιοθήκης εἶναι ἔνδειξη τῆς χρησιμότητάς της.

Τὰ δανειζόμενα βιβλία ἀνήκουν σ' ὅλους τοὺς κλάδους τῆς διανόησης. Εἶναι λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδαγωγικά κ.λπ.

Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ἡ στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι τὸ βασικὸ πρόβλημα ποὺ τὴν ἀπασχολεῖ ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα καὶ παραμένει ἄλυτο. Ὁπως ἀνέφερα καὶ προηγουμένως τὸ ζήτημα αὐτὸ ἀπασχόλησε τὸ Δῆμο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἵδρυσης τῆς Βιβλιοθήκης.

‘Η άρχική στέγαση της ήταν στά ίσογεια δωμάτια τῆς παλιᾶς Νομαρχίας, πού, δπως τὰ χαρακτήρισε δ Ἰδιος δ Πρόεδρος του Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ηταν ύγρα και ἀνήλια, ἀκατάλληλα ὅχι μόνο γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες ἀλλὰ και γι’ αὐτὴ τὴ διατήρηση τῶν βιβλίων.

Τὸ 1920 ή Νομαρχία ζήτησε τὴν ἐκκένωση τῶν δωματίων αὐτῶν και δημός ἀναγκάστηκε νὰ μεταφέρει τὴ Βιβλιοθήκη στὰ τρία ίσογεια βορεινὰ δωμάτια τοῦ δημαρχιακοῦ καταστήματος, ποὺ ήταν τότε στὴ νοτιοανατολικὴ γωνία τοῦ σημερινοῦ πάρκου Θεοτοκόπουλου, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Τράπεζα Κρήτης⁵⁰. Στὰ ἐπίσης ἀνήλια, γεμάτα μοῦχλα και ὑγρασία δωμάτια τοῦ δημαρχιακοῦ καταστήματος παράλαβα τὴ Βιβλιοθήκη τὸ Γενάρη τοῦ 1926, δπως και παρέμεινε μέχρι τὸ 1932. “Οταν τότε τελείωσε τὸ λεγόμενο «Δημοτικὸ Μέγαρο τῶν Ἀκτάρικων» ἀποφασίστηκε νὰ μεταφερθεῖ ἐκεῖ τὸ 1932. Ποῦ δμως; Πάλι στοὺς ίσογειους, σκοτεινοὺς και ὑγροὺς χώρους τοῦ«μεγάρου»!

Ἐκεῖ, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1932, ἔγινε φιλολογικὸ Μνημόσυνο τοῦ ἰδρυτῆ της Δημήτριου Βικέλα μὲ δργανωτικὴ Επιτροπή, τὸν δήμαρχο Ανδρέα Παπαδόπουλο, τὸ Γυμνασιάρχη Ἀνδρέα Βουρδουμπάκη, τὸ διευθυντὴ τοῦ Μουσείου Σπ. Μαρινάτο, τὸ γιατρὸ Ἀπολλόδωρο Μελισσείδη, τὸ δικηγόρο Νικόλαο Μεϊμαράκη, τὸ Γιάννη Μουρέλλο, τὸ φυτοπαθολόγο Εδάγ. Εὐαγγελίδη και τὸν Ἐφορο τῆς Βιβλιοθήκης. Γιὰ τὴ ζωὴ και τὸ ἔργο τοῦ Βικέλα και τὴν ιστορία τῆς Βιβλιοθήκης μίλησε δ ‘Αρης Χατζηδάκης.

Στοὺς ἀνήλιους αὐτοὺς χώρους πέρασε τὰ χρόνια τοῦ μεσοπολέμου. Στὸ διάστημα αὐτὸ τὴν Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βιβλιοθήκης ἀπασχόλησε ἐπανειλημμένα τὸ ζήτημα τῆς στέγασής της.

Τὸ 1938 ἔγινε πρόταση νὰ στεγαστεῖ στὴν οἰκία Καπετανάκη στὴ δυτικὴ γωνία τῆς διασταύρωσης τῆς λεωφόρου Καλοκαιρινοῦ μὲ τὴν ὁδὸ Ἀγ. Μηνᾶ, δπως ηταν τότε. Η Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ, ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Γεώργιο Ρασιδάκη, τὸ δήμαρχο Μηνᾶ Γεωργιάδη

50. Βλ. Πρακτικὰ Μόν. Ἐπιτρ. 15 - 10 - 1920, τόμ. 13, σελ. 159 - 160

τὸ Λυκειάρχη Ἐμ. Πετράκη, τοὺς δικηγόρους Γεώργ. Κοκκινάκη, Ἐμμαν. Ξανθάκη, Μάνθο Πλεύρη καὶ Στυλ. Δημόπουλο καὶ τὸ Γιάννη Μουρέλλο ἀπέρριψε τὴν πρόταση ὑστερα ἀπὸ εἰσήγησή μου, γιὰ τὸ ἀκατάλληλο τοῦ χώρου καὶ τοῦ κινδύνου πυρκαϊᾶς ἀπὸ τὰ ἴσογεια καταστήματα.

Στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ὅπου εἶναι σήμερα τὰ γραφεῖα Τουρισμοῦ καὶ ἡ πίστα γιὰ τὸ παρκάρισμα τῶν τουριστικῶν λεωφορείων ἥταν ἔνας χῶρος πολλῶν τετραγωνικῶν μέτρων, ἰδιοκτησία τοῦ Δημοσίου, ποὺ προοριζόταν γιὰ νὰ οἰκοδομηθεῖ τὸ μέγαρον τῶν Δημοσίων Ἐργων.³ Άλλὰ ἐπειδὴ ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ στεγάστηκε στοὺς στρατῶνες, τοὺς γνωστοὺς τότε μὲ τὸ ὄνομα κι χιλιάδες, ποὺ διασκευάστηκαν, δπως τοὺς βλέπομε σήμερα, γιὰ τὴ στέγαση τῶν Δημοσίων Υπηρεσιῶν, τὸ παραπάνω οἰκόπεδο ἥταν διαθέσιμο. Τὸ 1939 ἔγινε ἔγγραφο τοῦ Δήμου, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τότε δημάρχου Μηνᾶ Γεωργιάδη πρὸς τὸ Υπουργεῖο Οἰκονομικῶν, διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων, μὲ τὴν παράκληση νὰ ἐκχωρήσει στὸ Δῆμο ἐπὶ πληρωμὴ μὲ δεκαετῆ ἐξόφληση τὸ οἰκόπεδο αὐτό, γιὰ νὰ ἀναγερθεῖ ἐκεῖ ἡ «Στέγη Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν», «ῶστε νὰ σχηματισθεῖ ἐκεῖ ἐν καλλιτεχνικὸν δίπτυχον, δπερ νὰ συγκεντρώνῃ ἀπασαν τὴν πνευματικὴν καὶ καλλιτεχνικὴν κίνησιν τῆς πόλεως». Η παράκληση δὲν ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸ Ελληνικὸ Δημόσιο.

Τὴν περίοδο ἐκείνη, 1938 - 1940, τὸ θέμα τῆς στέγασης τῆς Βιβλιοθήκης ἀπασχόλησε σοβαρὰ τὸ Δῆμο. Στὴ συνεδρίαση τῆς Ἰδιαῖς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τὸ Δεκέμβριο 1938 ὁ δῆμαρχος ἀείμνηστος Μηνᾶς Γεωργιάδης εἶπε τὰ παρακάτω, ποὺ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ μεταφέρω ἐδῶ αὐτούσια :

«Τὸ ζῆτημα τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι ἐν ἐκ τῶν σοβαρωτέρων, ἀτινα ἀπασχολοῦν σήμερον τὴν Δημοτικὴν Ἀρχήν, καὶ θεωρεῖ ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην τῆς ἀνοικοδομήσεως εἰδικοῦ μεγάρου διὰ τὴν στέγασιν τόσον αὐτῆς ὅσον καὶ τοῦ Τουρκικοῦ Ἀρχείου. Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ μεγάρῳ δέον ὅπως ληφθῇ πρόνοια ὅπως κατασκευασθῇ αἴθουσα διαλέξεων, οὕτως ὥστε, ἐν τῷ μεγάρῳ τούτῳ, τὸ ὅποιον ἐπαξίως δύναται νὰ φέρῃ τὸ ὄνομα ΟΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, θὰ

στεγασθῆ πᾶν ὅ, τι ἀφορᾶ τὴν πνευματικὴν κίνησιν τοῦ τόπου μας.

Παραλλήλως πρὸς τὰ τόσα ἄλλα διὰ τὰ ὁποῖα φροντίζει ὁ Δῆμος εἶναι ἀνάγκη νὰ στρέψῃ τὴν προσοχὴν του καὶ πρὸς τὸ σοβαρὸν τοῦτο ζήτημα τῆς Βιβλιοθήκης, ἡ ὁποία, δύναται τις νὰ εἴπῃ, εἶναι τὸ θερμοκήπιον ἐνθα ἀναπτύσσονται οἱ νέοι πολῖται, εἶναι τὸ ἴδρυμα ἐκεῖνο ἐν τῷ ὁποίῳ τίθενται τὰ θεμέλια τῆς μελλούσης ἔξελίξεως αὐτῶν. Ἐκτὸς τούτου δὲ ἡ βιβλιοθήκη δύναται νὰ γαλονήσῃ ὅχι μόνον τὴν νεολαίαν ἀλλὰ καὶ τοὺς πολίτας νὰ μορφώσῃ καὶ νὰ τέρψῃ ἀκόμη.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον τείνοντες ἔχω τὴν γνώμην, ὅτι πρέπει νὰ προκηρύξωμεν διαγωνισμὸν διὰ τὴν ἐκπόνησιν τοῦ σχεδίου Μεγάρου Βιβλιοθήκης. Ὁ κ. Μάργαρης, ὁ ὁποῖος ἐπιθεώρησε τὴν Βιβλιοθήκην, μᾶς ἀπέκλεισεν ώς ἐντελῶς ἀκατάλληλον τὸν ναὸν τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης, μᾶς ὑπέδειξεν δὲ ώς χῶρον κατάλληλον διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ μεγάρου Βιβλιοθήκης τμῆμα τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ μελετωμένου πάρκου ἐν τῇ παλαιᾷ Νομαρχίᾳ. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ χῶρος οὗτος προορίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν δημιουργίαν ἐνὸς πάρκου, τουθόπερ στερεῖται ἡ πόλις μέχρι σήμερον, καὶ ἐπειδὴ ἔχω τὴν γνώμην, ὅτι ἡ ἀνέγερσις ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ τῆς βιβλιοθήκης θὰ βλάψῃ τὸν σκοπὸν τοῦ πάρκου, ἀνεζήτησα ἀλλαχοῦ τὴν ἔξεύρεσιν τοῦ καταλλήλου οἰκοπέδου, τὸν συγκεντρώνοντος τὴν ἰδεώδη θέσιν διὰ μίαν βιβλιοθήκην, ἵτοι κεντρικὴν μὲν διὰ νὰ εἶναι εἰς τὸ κοινὸν πρόχειρος, καὶ συγχρόνως ἀπόκεντρον διὰ νὰ εἶναι μακρὰν παντὸς θορύβου, κατὰ τὸ δυνατόν.

‘Ως τοιαύτην δὲ θέσιν εῦρον κατάλληλον τὴν πλατείαν Δασκαλογιάννη. Ἐν τῇ πλατείᾳ ταύτῃ ὁ Δῆμος κέκτηται οἰκόπεδον ἐκτάσεως 531 τ.μ. ἥτοι 20,95 x 27,76 μ., ἐκεῖ ἐνθα στεγάζεται σήμερον ἡ Δημοτικὴ Μουσική. Ἡ πλατεία Δασκαλογιάννη δύναται νὰ διαρρυθμισθῇ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἔξωραισθῇ καὶ ἔξωτερικῶς ἡ Βιβλιοθήκη, τοποθετούμενης μάλιστα εἰς τὸ κέντρον τῆς πλατείας καὶ τῆς προτομῆς τοῦ Δασκαλογιάννη ...».

«Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή, κατόπιν τῶν γενομένων ἐπὶ τοῦ θέματος συζητήσεων, ὑποβάλλει πρὸς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τὴν εὑχὴν ὅπως προκηρυχθῇ διαγωνισμὸς διὰ τὴν ἐκπόνησιν τοῦ σχεδίου τοῦ μεγάρου τῆς Βιβλιοθήκης ἐν τῷ δημοτικῷ οἰκοπέδῳ τῆς πλατείας Δασκαλογιάννη ...».



Τὸ μέγαρον δέον νὰ προβλέπῃ τὴν ἐγκατάστασιν βιβλιοθήκης 100.000 τόμων βιβλίων, τὴν ὑπαρξιν δύο ἀναγνωστηρίων, ἐπιστημόνων καὶ μαθητῶν, τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ Τουρκικοῦ Ἀρχείου ἀριθμοῦντος πλέον τῶν 2000 τόμων, καὶ τὴν ὑπαρξιν εὑρυχώρου αἰθούσης διαλέξεων, ἐκθέσεων καὶ καλλιτεχνικῶν ἐν γένει συγκεντρώσεων, γραφείων ὑπηρεσίας, ἴματιοθήκης καὶ λοιποὺς ἀναγκαίους χώρους...»

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἀποδέχτηκε τὴν εὐχὴν τῆς Ἐπιτροπῆς, προκηρύχτηκε ὁ ἀρχιτεκτονικὸς διαγωνισμὸς καὶ δημοσιεύτηκε στὸ ἄρμόδιο ὅργανο τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, τὰ Τεχνικὰ Χρονικά, τεῦχος 18 τοῦ 1940. Πολλοὶ ἀρχιτέκτονες ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ θέμα καὶ ὑποβλήθηκαν 10 σχέδια, τὰ ὁποῖα βρισκόταν στὸ γραφεῖο τῆς Μηχανικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δῆμου. Ἡ κατάσταση τὶς παραμονὲς τοῦ πολέμου δὲν ἐπέτρεψε τὴν σύγκληση τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσης γιὰ τὴν βράβευση τοῦ καλύτερου σχεδίου. Τὰ σχέδια ἔμεναν σφραγισμένα καὶ ἔτσι ἀνοιχτα κάηκαν ὅταν βομβαρδίστηκε τὸ Δημαρχεῖο.

“Υστερὰ ἀπὸ τὸν πόλεμο τὸ νέο Δημοτικὸ Συμβούλιο, παρὰ τὴν παραπάνω ἀπόφαση τοῦ προηγούμενου Συμβουλίου, ἐνέκρινε σχέδιο τοῦ ἀρχιμηχανικοῦ Ἰωάννη Βαρκαράκη γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση μεγάρου πρὸς οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευση στὸ δημοτικὸ οἰκόπεδο τῆς πλατείας Δασκαλογιάννη, ποὺ προοριζόταν γιὰ τὴ Στέγη Γραμμάτων. Οἱ τότε δημοτικοὶ ἀρχοντες προτίμησαν ἀντὶ τῆς Στέγης Γραμμάτων νὰ ἔξασφαλίσουν μερικὰ ἐνοίκια στὸ Δῆμο.

Ο Πόλεμος, ἡ κατάρα τῆς ἀνθρωπότητας, ἀνέκοψε φυσικά κάθε δράση γιὰ τὴ βελτίωση τῆς Βιβλιοθήκης. Καὶ ὅχι μόνο αὐτό. Τὸ ἀναγνωστήριο τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τὸ κάτω ἀπ’ αὐτὸν πόγυει ἔγινε καταφύγιο, ὃπου ἔτρεχε νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς. Η εἰσόδος τῆς Βιβλιοθήκης ἦταν ἀνοικτὴ καὶ τὶς 24 ὥρες τοῦ ἡμερονυκτίου, ἐκτεθειμένη σὲ κάθε κίνδυνο κλοπῆς, πυρκαιᾶς κ.λπ.

Ἡ ἄθλια αὐτὴ κατάσταση συνεχίστηκε καὶ τὸ 1941 καὶ 1942. Τὸ φεβρουάριο τοῦ 1943 κατέπλευσε στὸ λιμάνι τοῦ Ἡρακλείου τὸ πλοϊο ΚΑΜΕΛΙΑ μὲ τὸ σιτάρι καὶ τὰ ἄλλα

τρόφιμα τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Καὶ γεννήθηκε τὸ ζήτημα ἀποθήκευσής των. Κατάλληλοι χῶροι γι' αὐτὸ διεθνή θηκαν ἡ αἴθουσα αὐτή, ποὺ στέγαζε τότε τὸν κινηματογράφο «ΜΙΝΩΑ» καὶ ἡ Βικελαία Βιβλιοθήκη! Στὴν εῖσοδό της ἄνοιξαν στὸ τσιμεντένιο πάτωμα μιὰ τρύπα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔχυναν στὸ ὑπόγειο τὸ σιτάρι. Τὰ τσουβάλια μὲ τὰ δσπρια, τὸ ρύζι καὶ τὴ ζάχαρη τὰ ἀποθέσαν πάνω στὰ τραπέζια τοῦ ἀναγνωστηρίου καὶ στὶς βιβλιοθῆκες, ποὺ εἶχαμε φτιάξει μὲ τὸν κ. Σταυρινίδη καὶ εἶχαμε τοποθετήσει τοὺς κώδικες τοῦ Τουρκικοῦ Ἀρχείου, ποὺ εἶχαμε περιμαζέψει ἀπὸ τὴν πλατεία Δασκαλογιάννη, δπου τὸ εἶχαν πετάξει οἱ Γερμανοί. Εὔκολο νὰ φανταστεῖ κανένας τὶς στρατιὲς τῶν ποντικῶν, πού, πεινασμένοι κι αὐτοί, ἔτρεξαν ἀπὸ δλη τὴν πόλη στὸ σιτάρι γιὰ . . . συνεστίαση!

Ἡ χρήση αὐτὴ τῆς Βιβλιοθήκης, γιὰ τὴν ἀποθήκευση ὅχι μόνο τῆς πνευματικῆς τροφῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ὑλικῆς, ἐξακολούθησε ὥς τὸ τέλος τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς.

Ἄλλα τὸ σοβαρότερο γεγονός ποὺ ἀπείλησε τὴν ἴδια τὴν ὑπαρξη τῆς Βιβλιοθήκης ἦταν ὁ ἀδικαιολόγητος «συμμαχικός» βομβαρδισμὸς τῆς πόλης τοῦ Ἡρακλείου τὸ φθινόπωρο τοῦ 1943. Μιὰ ἀπὸ τὶς βόμβες ἐκεῖνες ἔπεσε στὴν ἄκρα τοῦ παλιοῦ βυζαντινοβενετικοῦ τείχους κι ἀπ' ἐκεῖ γλύστρησε, μπῆκε ἀπὸ τὸ μεσαῖο ἀνατολικὸ παράθυρο τοῦ ἀναγνωστηρίου καὶ ἔπεσε πάνω στὰ τσουβάλια μὲ τὰ φασόλια! Ἡ βόμβα δημιούργησε στὸν κόσμο πανικό. Κανεὶς δὲν πλησίαζε στὴ Βιβλιοθήκη καὶ οἱ περίοικοι ἐγκαταλείψαν τὰ σπίτια τους, περιμένοντας τὴν ἔκρηξη τῆς βόμβας, νομίζοντας πῶς ἦταν ὠρολογιακή. Ἄλλα φαίνεται πῶς καὶ ἡ βόμβα λυπήθηκε τὴ Βιβλιοθήκη καὶ δὲν ἔσκασε. "Αν σκούσε δὲν θὰ ὑπῆρχε σήμερα ζήτημα νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ. "Υστερα ἀπὸ τρεῖς μέρες, ἀφοῦ δὲν ἔσκασε, οἱ Γερμανοί πῆραν τὸν ὑπόδικο τότε Ἀνύχη ἀπὸ τὴ Χρυσοπηγή, γιὰ νὰ τὴν μεταφέρει ἔξω, μὲ τὴν ὑπόσχεση, δτι θὰ τὸν ἀφήσουν ἐλεύθερο. "Οπως καὶ ἔγινε. Κι ἔτσι ἀπαλλάχτηκε ἡ Βικελαία ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς βόμβας.

Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1943 μέχρι τὸν Ὁχτώβρη τοῦ 1944 δὲν ξέρω τί γινόταν στὴ Βιβλιοθήκη, γιατί,

ύστερα άπο διγγραφη ἐντολή τῆς Κράισκομαντατούρ, ἀπολύθηκα ἀπὸ τὸ Δῆμο, ὑποψήφιος γιὰ τὰ κρεματόρια τοῦ Ἀουσβίτς. Εὐτυχῶς μὲ εἰδοποίησαν μὲ τὸ διγγραφό τους πρὸς τὸ Δῆμο κι ἔτσι μοῦ δόθηκε ἡ ἀφορμὴ νὰ φύγω καὶ δὲν κατώρθωσαν, παρὰ τὶς προσπάθειές των καὶ τὶς ἔρευνές των μὲ τὸν διερμηνέα των Διομήδη Τσακίρη, νὰ μὲ συλλάβουν.

Ἄπὸ τὸν Ὁχτώβρη τοῦ 1944 μέχρι τὸν Ὁχτώβρη τοῦ 1946 ἡ Βιβλιοθήκη λειτούργησε στὸν ἴδιο ἰσόγειο χῶρο τοῦ μεγάρου Ἀκτάρικων. Τὸ 1947 τὴν μεταφέραν στὸν πρῶτο ὄροφο τοῦ ἴδιου μεγάρου, δῆπο στεγάζεται ἔκτοτε.

Στὰ τριάντα χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τότε δὲν κατορθώθηκε νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ Δῆμος ριζικὰ τὸ ζήτημα τῆς στέγης τῆς Βιβλιοθήκης. Τὸ 1960, ὕστερα ἀπὸ τὴ μεταφορὰ τοῦ ταχυδρομείου καὶ τοῦ τηλεγραφείου ἀπὸ τὸ οἴκημα τοῦ Πανανείου Νοσοκομείου στὴ γωνία τῶν ὁδῶν 25 Αὐγούστου καὶ Κορωναίου, τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἀποφάσισε⁵¹ νὰ μεταφέρει τὴ Βικελαία στὸ σαραβαλιασμένο αὐτὸ κτήριο, «ἄφοι προηγουμένως διακριβωθῇ ἡ στατικὴ δυνατότης αὐτοῦ καὶ γίνουν αἱ ἀναγκαῖαι διαρρυθμίσεις τοῦ ἀκινήτου»⁵².

Ἄλλα, εὐτυχῶς, ὕστερα ἀπὸ διγγραφο διαμαρτυρία τῆς Ἐταιρείας Κρητικῶν Ἰστορικῶν Μελετῶν καὶ τοῦ Συλλόγου «Λόγος καὶ Τέχνη», ματαιώθηκε ἡ μεταφορά της στὸ ἐντελῶς ἀκατάλληλο αὐτὸ οἴκημα.

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο σὲ ἄλλη ἀπόφασή του τὸ 1972⁵³ «θεωρεῖ ἀπαραίτητον τὴν ἀνάγκην μεταστεγάσεως ἐν τῷ μέλλοντι τῆς Δημοτικῆς Βικελαίας Βιβλιοθήκης ἐκ τοῦ δημοτικοῦ μεγάρου Ἀκτάρικα εἰς νέον τοιοῦτον εἰδικῆς κατασκευῆς ἐπὶ τούτῳ, διὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν ὑψίστης σημασίας καὶ ἀξίας βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Τουρκικοῦ Ἀρχείου. Ἐκφράζει τὴν εὐχὴν ὅπως προωθηθῇ ἡ διαδικασία διὰ τὴν

51. Βλ. Πρακτικὰ Δημοτ. Συμβουλίου 29 Ιανουαρ. 1960, τόμ. 75, σελ. 369

52. Βλ. Πρακτικὰ Δημοτ. Συμβουλίου 19 - 2 - 1960, σελ. 424

53. Βλ. Πρακτικὰ Δημοτ. Συμβουλίου τοῦ 1972, ἀριθ. ἀποφάσ. 257, τόμ. 94, σελ. 347

έπιλυσιν τοῦ ἀπὸ ἑτῶν ὑφισταμένου προβλήματος τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τῆς πόλεως, ἔνθα θὰ εύρουν στέγην τόσον ἡ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη ὅσον καὶ τὸ θέατρον καὶ οἱ πνευματικοὶ Σύλλογοι αὐτῆς».

‘Αλλὰ δла αὐτὰ ἥταν μόνο εὐχές. Καὶ ἡ κατάσταση τῆς Βιβλιοθήκης παραμένει ἡ ἴδια, ὥστε νὰ γεννᾶται, ἐκτὸς ἀπὸ δла τὰ ἄλλα, καὶ πρόβλημα χώρου ὅχι γιὰ τὴν κανονικὴ τοποθέτηση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ στίβαγμα τῶν νέων βιβλίων τῶν δωρεῶν καὶ ἐκείνων ποὺ ἀγοράζονται.

Τὸ θέμα γιὰ τὴν δριστικὴ καὶ κατάλληλη στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης ἀπασχόλησε τελευταία καὶ τὸν δήμαρχο κ. Καρέλλη. Καὶ πρὶν ἀπ’ δла ἡ ἔξεύρεση οἰκοπέδου ἀνάλογης ἔκτασης καὶ σὲ κατάλληλη θέση γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς Στέγης Γραμμάτων. Καὶ σὰν τέτοιο θεωρεῖται τὸ οἰκόπεδο ποὺ ἥταν ἡ Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία, στὴν ὁδὸ ταξιάρχου Μαρκοπούλου. Ἡ θέση πραγματικὰ εἶναι κατάλληλη, γιατί, ἐνῶ εἶναι κεντρικὴ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τοὺς θορύβους τῶν τροχοφόρων, ποὺ εἶναι πολὺ ἐνοχλητικοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐργασία.

‘Η σημερινὴ ἐρειπωμένη οἰκοδομὴ ἀνήκε παλαιότερα στὴ Δημογεροντία Ἡρακλείου καὶ χρησιμοποιούνταν γιὰ νοσοκομεῖο, γνωστὸ μέχρι τελευταία μὲ τὸ ὄνομα Σπιτάλια, δηλαδὴ νοσοκομεῖο. Σήμερα ἀνήκει στὸ Δημόσιο. Ὁ Δῆμος, σὰν φυσικὸς διάδοχος τῆς Δημογεροντίας Ἡρακλείου, εἶχε μεταβιβάσει τὴν κυριότητά του στὸ Δημόσιο γιὰ νὰ κτίσει δημοτικὸ σχολεῖο. Ἀλλὰ γιὰ δημοτικὸ σχολεῖο χρειάζονται 3.000 τ.μ., σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς κανονισμούς, καὶ τὸ οἰκόπεδο αὐτὸ εἶναι μόνο 950 τ.μ. Γι’ αὐτὸ μέχρι σήμερα δὲν κτίστηκε τὸ σχολεῖο καὶ ὁ χῶρος παραμένει ἀχρησιμοποίητος καὶ θὰ μποροῦσε νὰ διατεθεῖ γιὰ νὰ γίνει ἐκεῖ ἡ Στέγη Γραμμάτων.

Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ὁ Δῆμος ἔστειλε στὸ ‘Υπουργεῖο Οἰκονομικῶν, Διεύθυνση Δημοσίων κτημάτων ἔγγραφο, μὲ ἀριθ. Πρωτ. 1596 στὶς 8 Φεβρ. 1977, καὶ ζητοῦσε τὴν «ἐπιστροφὴ τοῦ οἰκοπέδου αὐτοῦ στὸ Δῆμο γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴ στέγαση τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης, ἡ

δόποια θὰ καλύψει καὶ πανεπιστημιακὲς ἀνάγκες μὲ τὴν ἕδρυ-
ση τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν».

Τὸ αἴτημα αὐτὸ τοῦ Δήμου κατατέθηκε καὶ στὴν τότε Βουλὴ
ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ νομοῦ κ.κ. Ψαράκη, Πλεύρη καὶ Ξη-
λούρη. Δυστυχῶς τὸ Δημόσιο ἔμπλεξε τὸ ζήτημα στὰ γρανάζια
τῆς γνωστῆς γραφειοκρατίας, δπου ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται.

Τὰ παραπάνω μοῦ ὑπενθυμίζουν μιὰ παροιμία τοῦ σοφοῦ
Κρητικοῦ Λαοῦ :

Ἐμπα στὸ κελὶ πορέψου
κι ἔβγα στὴν αὖλὴ σουρέψου.

“Αν τελικὰ ὁ Δῆμος δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀπελευθερώσει τὸ
οἰκόπεδο τῆς ὁδοῦ ταξιάρχου Μαρκόπουλου ἃς ἀναζητήσει
χῶρο δικό του, γιὰ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα ποὺ περιμένει τὴ λύση
του 70 χρόνια.

Στὴν ὁδὸ Ἀνδρόγεω, ἀπέναντι στὸ Δημαρχεῖο, ὑπάρχει τὸ
δημοτικὸ οἰκόπεδο, ποὺ χρησιμοποιεῖται σήμερα γιὰ τὴ στάθ-
μευση αὐτοκινήτων. Ἡ θέση, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα, συγκεντρώνει
καὶ ιστορικὰ προσόντα. Ἡ σημερινὴ πλατεία Καλεργῶν ἦταν
παλαιότερα τὸ κέντρο τοῦ Μεγάλου Κάστρου. Οἱ Βενετσάνοι
τὴν ἔλεγαν Piazza dei Signori, δηλαδὴ πλατεία τῶν ἀρχόντων,
γιατὶ γύρω τριγύρω βρισκόταν τὸ δουκικὸ ἀνάκτορο. ὁ Ἀγιος
Μᾶρκος, ἡ Λότζα, ἡ μητρόπολη τοῦ Ἀγ. Τίτου, τὸ ἀνάκτορο
τοῦ Capitan Grande, δηλαδὴ τοῦ Ναυάρχου τὸ ἀνάκτορο τοῦ
Στρατιωτικοῦ διοικητῆ κ.λπ.

“Αν δὲν ἀποδεσμεφτεῖ τὸ οἰκόπεδο «Σπιτάλια» — καὶ γι’
αὐτὸ πρέπει νὰ ἐνισχύσουν τὴν προσπάθεια τοῦ Δήμου οἱ βου-
λευτὲς τοῦ νομοῦ, τὰ πνευματικὰ καὶ πολιτιστικὰ σωματεῖα
καὶ δραγανισμοί, ἀκόμη καὶ οἱ Ἡρακλειῶτες — ἃς μελετήσει
τὴν καλύτερη χρησιμοποίηση τοῦ σημερινοῦ πάρκου αὐτοκι-
νήτων, πρὸς τὸ σκοπὸ τῆς δριστικῆς στέγασης τῆς Βιβλιο-
θήκης σὲ κατάλληλο οἰκημα.

Πρὶν τελειώσω ἥθελα νὰ πᾶ λίγα λόγια καὶ γιὰ τὸ Τουρκικὸ
Ἀρχεῖο.

Τὸ λεγόμενο Τουρκικὸ Ἀρχεῖο Ἡρακλείου ἀποτελοῦν οἱ χειρόγραφοι κώδικες τοῦ Ἱεροδικείου Ἡρακλείου, γραμμένοι στὴν τούρκικη γλῶσσα μὲ τὴν παλιὰ ἀραβικὴ γραφή, ποὺ μποροῦν νὰ τὴ διαβάσουν μόνο ὅσοι τὴν ἔχουν σπουδάσει εἰδικά. Στοὺς κώδικες αὐτοὺς ἀναφέρονται γεγονότα τῆς ματωμένης καὶ δακρύβρεκτης περιόδου δυόμισυ αἰώνων, ποὺ μαρτύρησε ἡ Κρήτη κάτω ἀπὸ τὸ φάσγανο τοῦ πιὸ βάρβαρου κατακτητῆ ποὺ πέρασε ἀπ' αὐτὸ τὸν τόπο.

Τὸ πῶς διασώθηκε κατὰ τὴ γερμανικὴ κατοχὴ καὶ πῶς περιῆλθε στὴ Βικελαία Βιβλιοθήκη ἀποτελεῖ μιὰ ἔχωριστὴ ἴστορία, ποὺ δὲν εἶναι τώρα ἡ ὥρα νὰ ποῦμε. Ὁπωσδήποτε σήμερα ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης καὶ ἡ τύχη του ἔχει συνδεθεῖ ἄρρηκτα μὲ τὴν τύχη τῆς Βιβλιοθήκης. Γι' αὐτὸ στὶς μελέτες καὶ τὰ σχέδια γιὰ τὴ μόνιμη στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης πρέπει νὰ προβλέπεται καὶ ἡ ἄνετη στέγαση καὶ ὁριστικὴ τακτοποίηση τοῦ Ἀρχείου τούτου, γιατὶ τώρα καὶ σαράντα χρόνια ποὺ βρίσκεται στὴ Βιβλιοθήκη οἱ κώδικες εἶναι τοποθετημένοι σὲ πρόχειρες βιβλιοθήκες ποὺ κάναμε μὲ ξύλα μαζεμένα ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ γερμανικοῦ βομβαρδισμοῦ.

Σ' ὀλόκληρη τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει ἔνα παρόμοιο πλῆρες Ἀρχεῖο γιὰ τὴν Τουρκοκρατία, γεμάτη ἀπὸ ἴστορικά γεγονότα, ποὺ ἀναφέρονται ὀλοζώντανα στὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἱεροδικείου.

Τὸ Ἀρχεῖο αὐτὸ θὰ εἶχε πάρει ἀσφαλῶς τὸ δρόμο ποὺ πῆραν τὰ παρόμοια Ἀρχεῖα τῶν Χανιῶν καὶ τοῦ Ρέθυμνου, τὸ δρόμο τῆς καταστροφῆς, ἀν δὲν ὑπῆρχε ὁ Νικόλαος Σταυρινίδης, ποὺ τώρα καὶ πενήντα χρόνια ἔχει ταυτίσει τὴν τύχη καὶ τὴ ζωή του μὲ αὐτὸ τὸ Ἀρχεῖο. Κανένας πρὶν ἀπ' αὐτὸν δὲν κατανόησε τὴ σημασία αὐτῶν τῶν ἐγγράφων γιὰ τὴν ἴστορια τῆς Κρήτης. Αὐτὸ τὸ Ἀρχεῖο τὸν σύνδεσε τόσο μὲ τὴν Κρήτη, ὥστε, Μικρασιάτης αὐτός, εἶναι δι μόνος ποὺ γνωρίζει μὲ τὸ Ν καὶ μὲ τὸ Σ τὴν ἴστορια της κατὰ τὴν Τουρκοκρατία. Θὰ ήταν εὐχῆς ἔργο ἀν ήταν δυνατόν νὰ τοῦ δοθεῖ κάθε εὐκολία γιὰ νὰ γράψει τὴν

Κρητική Ιστορία τῆς περιόδου αὐτῆς, στὴν ὕριμη ἡλικία ποὺ εῖναι.

Εὐτυχῶς τελευταῖα δημοσιεύτηκαν οἱ μεταφράσεις δυὸς χιλιάδων περίπου ιστορικῶν ἐγγράφων, ἀφορώντων εἰς τὴν Ιστορίαν τῆς Κρήτης, σὲ τρεῖς δύκαδες, μεγάλου σχήματος, τόμους, ποὺ δι πρῶτος καὶ δι δεύτερος ἔχουν κυκλοφορήσει καὶ δι τρίτος θὰ κυκλοφορήσει πολὺ σύντομα.

Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἔγινε γνωστὸς στὸ Ἑλληνικὸ Κοινὸν ἔνα μέρος ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν Κωδίκων τοῦ Ἱεροδικείου καὶ ἐκτιμήθηκε ἡ συμβολὴ τῶν πληροφοριῶν τῶν ἐγγράφων αὐτῶν γιὰ τὴ σωστὴ ἀξιολόγηση τῶν ιστορικῶν γεγονότων τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ σημερινὴ Δημοτικὴ Ἀρχὴ κατανόησε τὴ σπουδαιότητα τῶν μεταφράσεων τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καὶ ὑπόσχεται δι τὴ θὰ συνεχίσει μὲ δημοτικὴ δαπάνη τὴν ἔκδοση καὶ τῶν ὑπολοιπομένων μεταφράσεων, ποὺ ἔχουν ἥδη γίνει ἀπὸ τὸν κ. Σταυρινίδη.

Τὸ θέμα «Τουρκικὸ Ἀρχεῖο» εἶναι σοβαρὸ ὅσο καὶ ἡ Βιβλιοθήκη. Εἶναι ἀνάγκη νὰ εὑρεθεῖ τουρκομαθῆς στὸν ὅποιο νὰ παραδώσει τὴ σκυτάλη δ. κ. Σταυρινίδης.

„Ἄς εὐχηθοῦμε γιὰ τὴν καλύτερη ἄλλὰ καὶ τὴν ταχύτερη λύση σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα.

Βασιλικὴ τοῦ Ἀγ. Μάρκου 5 Ιούλη 1978

